

# HERVORMDE GEMEENTE VAN WEKEROM

# VACANT, EN DAN...?

## 1 VOORWOORD

### AFSCHEID DS. BURGGRAAF

## 2 VACANT ZIJN, WAT MOET ER DAN ALLEMAAL WORDEN GEREGELD?

### HET BEROEPINGSWERK

### DE CONSULENT

## 3/4 EEN TERUGBLIK VAN DS. EN LIESBETH BURGGRAAF

## VOORWOORD

Nadat ds. Burggraaf het beroep naar Noordeloos had aangenomen brak voor ons als kerkenraad een intensieve tijd aan van vergaderen en overleg. Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen moet veel geregeld worden als voorbereiding op de vacante periode. Vacaturetijd is in de eerste plaats "bezingingstijd". We ervaren daarbij sterk de gevolgen van de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus. Zo zijn er o.a. geen of nauwelijks mogelijkheden van ontmoeting en is er geen mogelijkheid om een gemeenteavond te houden.

Juist onder deze bijzondere omstandigheden is het van hoogst belang de aspecten van vacant zijn en beroepingswerk met elkaar te delen. Om de verbinding tussen gemeente en kerkenraad in stand te houden en te versterken willen wij u graag naast kerkklanken en website gedurende de vacante periode steeds wanneer dat nodig is met een nieuwsbrief op de hoogte houden.

Beroepingswerk is een geestelijke zaak, gelegd in mensenhanden waarbij wij ons afhankelijk weten van de Heere onze God.

*Namens de kerkenraad*

*Henk van Roekel*

*M: 06 – 5361 6585*

## AFSCHEID DS. BURGGRAAF

Er is een commissie gevormd van kerkenraadsleden en gemeenteleden om het afscheid van ds. Burggraaf vorm te geven. In Kerkklanken wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Belangrijke data zijn:

- Zaterdagmiddag 10 april: persoonlijk afscheid van familie Burggraaf;
- Zondagmiddag 11 april om 15.00 uur: afscheidsdienst ds. Burggraaf;
- Zondag 25 april: bevestiging en intrede in gemeente Noordeloos.

KIJK OP DE WEBSITE VAN  
HERVORMDWEKEROM.NL  
VOOR ACTUEEL NIEUWS!



# VACANT ZIJN: WAT MOET ER DAN ALLEMAAL WORDEN GEREGLD ?

## ▪ HET PREEKROOSTER

Allereerst komt de continuïteit van de wekelijkse Woordverkondiging aan de orde. Op het preekrooster voor 2021 moesten alle diensten van ds. Burggraaf na zijn vertrek worden opgevuld door een vervanger. Dat is inmiddels nagenoeg rond.

## ▪ PASTORALE ZORG

Ook komt direct de vraag op hoe de pastorale zorg bij ernstige ziekte, overlijden etc. wordt vorm gegeven. Natuurlijk blijven de wijkouderlingen hun taken uitvoeren, voor zover de coronamaatregelen dat toelaten. We zijn blij om te melden dat onze oud-predikant ds. Floor uit Ede bereid is tijdens de vacante periode beschikbaar te zijn voor deze pastorale zorg (aanvullend op wat hij al doet). Het eerste contact loopt via uw wijkouderling; hij zorgt ervoor dat ds. Floor op de hoogte wordt gebracht van situaties waarbij zijn pastorale zorg nodig is. Dat kunt u natuurlijk ook zelf aangeven bij uw ouderling.



## ▪ BELEIDSPLAN EN PLAATSELIJKE REGELING MOET ACTUEEL ZIJN

Iedere vier jaar stelt de kerkenraad het Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling vast. Voor onze gemeente is dit voor het laatst gebeurd op 16 januari 2017 (periode 2017 t/m 2020), zodat de kerkenraad de afgelopen tijd druk bezig is geweest deze stukken opnieuw tegen het licht te houden en te actualiseren voor 2021 t/m 2024. In het Beleidsplan heeft de kerkenraad vastgelegd wat haar grondslag is en hoe vanuit Gods Woord het geloof wordt beleden. In de Plaatselijke Regeling kan de kerkenraad binnen de kaders van de kerkorde van de PKN een aantal zaken zelf regelen, bijvoorbeeld de praktijk rondom belijdenis en sacramenten. Binnenkort krijgt u deze stukken ter inzage en daarna zal definitieve vaststelling plaatsvinden.

## ▪ AANVRAAG SOLVABILITEITSVERKLARING

De solvabiliteitsverklaring maakt duidelijk dat onze gemeente voldoende draagkracht heeft om het voltijds salaris van een nieuwe predikant in de komende jaren te kunnen betalen. Gelukkig heeft de Hervormde Gemeente van Wekerom sinds 1970 op dit punt geen problemen gehad en ook heel recent liet u bij de vrijwillige bijdrage voor 2021 weer zien dat u graag meehelpt de financiën op orde te houden. De kerkrentmeesters zijn voortvarend met de aanvraag van de solvabiliteitsverklaring aan de slag gegaan. De benodigde stukken zijn vrijwel in concept klaar, zodat de aanvraag samen met het dan definitief vastgestelde Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling in de loop van april kan worden ingediend bij het CCBB (Classicaal College ter Behandeling van Beheerszaken).

## HET BEROEPINGSWERK

Voordat het beroepingswerk daadwerkelijk van start gaat, moeten veel zaken worden geregeld. Deze nieuwsbrief geeft u daarin een inzichtje. Ook de profielschets van de gemeente en van de te beroepen predikant is in de maak. Het is gebruikelijk om het beroepingswerk pas daadwerkelijk ter hand te nemen na het afscheid van de vertrekkende predikant. In een volgende nieuwsbrief gaan we hier uitgebreider op in. Wel kunnen we melden dat u, net als de vorige keer na het vertrek van ds. Voets, ook ditmaal weer in staat wordt gesteld om bij de kerkenraad namen van predikanten van uw voorkeur in te dienen. De uitnodiging hiervoor volgt t.z.t. via Kerkklanken en de afkondigingen.

## DE CONSULENT

De kerkenraad heeft ds. P.H. van Trigt, emeritus predikant uit Ede, bereid gevonden het consulent-schap in Wekerom op zich te nemen. Hij heeft onlangs het consulentschap bij Hervormd Bennekom afgesloten en ziet ernaar uit om nu ons als raadsman te begeleiden. De belangrijkste taak van een consulent is het adviseren van de kerkenraad en het begeleiden van het beroepingswerk. Dominee Van Trigt kent onze gemeente goed en staat al jaren als gastpredikant op ons preekrooster.

*“Zo is dan het geloof uit  
het gehoor en het gehoor  
door het Woord Gods”*



# EEN TERUGBLIK VAN DS. EN LIESBETH BURGGRAAF

OOK ONS WERD GEVRAAGD EEN STUKJE IN DE NIEUWSBRIEF TE SCHRIJVEN. INMIDDELS STAAT BIJNA ALLES WAT WE DOEN IN HET TEKEN VAN HET NADERENDE AFSCHIED. WIJ KREGEN EEN AANTAL VRAGEN TOEGESTUURD, DIE WIJ HIERONDER PROBEREN TE BEANTWOORDEN .



## ZIJN DE VERHUISDOZEN AL INGEPAKT?

Die vraag stellen veel gemeenteleden en andere mensen uit Wekerom ons. En ja, er zijn al stapels dozen ingepakt. Wat we nog nodig hebben, kan pas in de laatste dagen worden ingepakt. Verhuizen is een grote klus, alleen de bibliotheek omvat al meer dan 100 dozen. Tegelijkertijd is het ook een moment om op te ruimen. En er is heel wat op te ruimen. We kwamen met zijn achten en vertrekken straks met z'n viertjes. Misschien is het afvoeren van wat overblijft nog wel de grootste klus.

## HOE KIJKT U TERUG OP DE AFGELOPEN JAREN IN WEKEROM?

We kijken dankbaar terug op onze tijd hier in Wekerom. Vooral op de eensgezindheid en de onderlinge verbondenheid in gemeente en kerkenraad. Bij alles wat er was zocht men ten diepste naar verbinding. Ruim negen jaar geleden begon voor ons het leven op de Veluwe in een dorp waar we nog maar weinig van wisten. Met z'n achten betrokken we de pastorie, nieuwsgierig naar wat de Heere God met ons voor had. We zijn ieder op onze eigen plaats aan de slag gegaan. Er was veel te doen. Kringwerk, (belijdenis)catechese, Bijbelkringen, ouderenmiddagen, kerkbladen, doopbezoeken, jubilea en verjaardagen, pastorale bezoeken als mensen het moeilijk hadden. Daarnaast de zondagse diensten, begrafenissen en trouwdiensten. Het is mooi werk om in levens van mensen te mogen delen, ze te ondersteunen en verder te helpen op de weg achter de Heere Jezus aan. We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor het vertrouwen dat ons werd gegeven. Boven alles danken we de Heere die gezondheid en kracht gegeven heeft om iedere dag ons werk in de gemeente van Wekerom te doen.

## IS ER VEEL VERANDERD IN WEKEROM DE AFGELOPEN 9 JAAR?

In mijn beleving is er niet zo heel veel veranderd, maar de ervaring van gemeenteleden is anders. De een zegt dat er veel veranderd is, de ander zegt dat er nooit iets veranderd. De grootste verandering die ik heb gezien is het groeiende vertrouwen en de openheid onderling. De bereidheid om over het geloof in de Heere Jezus te spreken met elkaar. Mooi om te zien hoeveel jonge mensen de afgelopen jaren belijdenis hebben gedaan en be-

trokken zijn geraakt op de gemeente. De opbouw van de gemeente is de afgelopen jaren een stuk evenwichtiger geworden. Dat is iets om in dankbaarheid te koesteren en het brengt tegelijkertijd een nieuwe uitdaging voor de toekomst met zich mee.

Geest  
van God

Leer mij te gaan over de golven

In vertrouwen U te volgen

Te gaan waar

U mij heen leidt

OPWEKKING 789

## BENT U VERANDERD?

Dat denk ik wel, hoewel het niet eenvoudig is dat voor mijzelf precies te duiden. De grootste verandering is dat ik ouder ben geworden en opa (en Liesbeth oma) van 5 (en als alles goed gaat volgende maand 6) kleinkinderen. We hebben altijd geprobeerd om in de gemeente niet boven, maar tussen de mensen te staan. Wetend dat wijzelf net zo afhankelijk zijn van Gods genade en Geest als ieder ander. Daarbij heb ik het voorrecht om de gemeente voor te mogen gaan, in het bijzonder in de dienst van verzoening. Ik denk dat ik in de afgelopen 9 jaar meer en meer in het ambt ben gegroeid. Je zou bijna zeggen dat ik meer dominee ben geworden. Maar misschien is het beter om die vraag aan één van de broeders van het eerste uur te stellen, die negen jaar geleden een beroep op mij uitbrachten.

## HOE ZAT HET MET DE SCHEIDING TUSSEN WERK EN PRIVÉ?

### HOE GING U DAARMEE OM? HAD U DE RUIMTE OM UW EIGEN DINGEN TE DOEN?

Scheiding tussen werk en privé is voor mij altijd lastig geweest. Wanneer ik in het dorp of de pastorie ben, ben ik eigenlijk altijd aan het werk. Ik lees graag, maar wat ik lees heeft altijd te maken met mijn werk in de gemeente. Gelukkig komen de (klein)kinderen met regelmaat en daar genieten we ook samen wel heel erg van. Om echt te ontspannen is het voor ons nodig om uit de pastorie en dorp weg te zijn. Pas dan kan ik het loslaten. Daarom kamperen wij in de zomer graag een paar weken met ons gezin in Frankrijk of Italië. Daarnaast hebben we in onze Wekeromse periode het Pieterpad bewandeld. Gestart in het Groningse Pieterburen zijn we nu, 500 km verder, bijna aan de finish op de Pietersberg in Maastricht. Het minst duidelijk was de scheiding tussen privé en werk tijdens de reizen naar Israël die we met een aantal gemeenteleden hebben gemaakt. Tijdens zo'n reis ontmoet je elkaar anders en kom je elkaar op een laagdrempelige manier nader. Ook was er echt gelegenheid om te verdiepen. Dan zijn werk en privé niet te scheiden, maar wat was het mooi en wat hebben we daarvan genoten.

### WAT GAAT U HIER MISSEN?

Zo veel; ik zou willen zeggen: Alles! De kerkdiensten en de bediening van de sacramenten. Hoe mooi en bijzonder was het om kinderen te dopen, om samen rondom de Avondmaalstafel te gedenken. Verder de bekende gezichten, de ontmoetingen tijdens bezoeken, in de kerk en op het kringwerk, de belijdeniscatechese. De gesprekken in de consistorie na de dienst. Maar ook de natuur, de prachtige Veluwe. Wat een voorrecht was het dat we hier de afgelopen jaren mochten wonen.

*"Op de lange termijn is het ons gebed dat de Heere met Zijn Geest krachtig doorwerkt in de gemeente van Wekerom, zodat deze groeit, bloeit en verdiept."*

### WAAROM NOORDELOOS?

Die vraag heb ik mijzelf ook gesteld toen het beroep uit Noordeloos kwam. Ik heb er mee geworsteld tot de laatste dag. Maar uiteindelijk was Gods antwoord helder en wist ik welke weg ik moet gaan. Dus het antwoord is even simpel als waar: omdat de Heere ons die weg wees.

### WELKE VERSCHILLEN ZIET U TUSSEN NOORDELOOS EN WEKEROM?

Wekerom is een bloeiende gemeente, waar veel mooie dingen gebeuren. Waar we vrucht op ons werk mogen zien. Het gaat zo goed, dat je het gevaar loopt om in slaap te sukkelen en bedreigingen uit het oog verliest. De gemeente van Noordeloos heeft een lastige periode achter de rug. Ze is ruw wakker geschud zodat de gemeente snakt naar een nieuw begin. Dat is geen gemakkelijke taak voor ons. Maar de Heere heeft die nood op mijn hart gelegd. Aan de andere kant zijn de verschillen niet zo heel groot. Zowel Wekerommers als Noordelozers zijn zondaar, en moeten tot geloof in Jezus Christus komen of in dat geloof groeien.

### WAAR MOETEN WE MET ONZE GEMEENTE NAAR TOE?

Op die vraag is, voor mij, geen gemakkelijk antwoord te geven. Daarom roep ik jullie op om daar de komende tijd met elkaar over na te denken en deze vraag in gebed aan de Heere voor te leggen. De enige echt stabiele factor in de gemeente van Jezus Christus is de drieënige God en Zijn Woord. Maar de tijden veranderen, mensen veranderen en ook de behoefte en vragen veranderen. Daarin komen de verschillen tussen de generaties aan het licht. Dat vraagt aanvaarding van elkaar, van bepaalde verschillen en tradities. Waarbij we er tegelijkertijd voor moeten waken om de kern niet uit het oog te verliezen. De Heere Jezus geeft daar deze woorden aan: *'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem (Johannes 3:36)'*.

Laat dat leidend zijn in alles wat we doen en laten, wat we behouden en loslaten. Wetend dat het in ons leven gaat om de eer van God en om de Zaligheid van zondaren.

### WAT IS UW WENS VOOR ONZE GEMEENTE?

Op de korte termijn hopen wij dat de Heere God een einde maakt aan de pandemie, zodat de gemeente weer snel gezamenlijk naar de kerk kan komen om de Heere te loven en te prijzen voor Zijn genade. Op de lange termijn is het ons gebed dat de Heere met Zijn Geest krachtig doorwerkt in de gemeente, zodat de gemeente groeit, bloeit en verdiept. Daarbij hopen wij dat jullie een predikant mogen ontvangen die opnieuw met vrucht in de gemeente mag werken, zodat het Koninkrijk van God ook hier wordt uitgebreid.

