

Kerklanken 57e jaargang nummer 8 maandag 12 april
Preekbeurten

Zondag 18 april

10.00: prop. C.B. Westerink, Rotterdam

18.30: ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten catechese en kringwerk)

Zondag 25 april

10.00: prop. J.J. van der Meulen, Genemuiden

18.30: ds. A.J. Hagendoorn, Hellouw

Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Wicherumloo)

Zondag 2 mei

10.00: prop. A.M. van Mourik, Driebruggen

18.30: prof. dr. M.J. Paul, Ede

Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Renovatie Elim)

Jarigen

01/05 Mevr. A. van Beek-Roelofsen	Edeseweg 51C	6733 AC	(85 jaar)
01/05 Mevr. G. Mellink-de With	Wekeromseweg 36	6718 SE Ede	(84 jaar)
04/05 Dhr. A. Kleijer	A.G. Wijersweg 32	6733 AS	(79 jaar)
04/05 Mevr. N.E. van Heerikhuizen-Elbertsen	Lage Valkseweg 51	6733 GB	(79 jaar)
08/05 Mevr. S. van Rees-Roosink	Roekelseweg 50A/20	6733 BP	(85 jaar)
12/05 Mevr. B. Bruil-van Kruistum	Van Delenerf 21	6733 AZ	(78 jaar)
12/05 Mevr. J.M. Huibers-Besselsen	Edeseweg 51A	6733 AC	(77 jaar)
12/05 Dhr. G.J. Bokschoten	De Riemt 18	6733 EL	(77 jaar)
13/05 Mevr. J. Broekhuizen-Mulder	Evekinkweg 1D	6733 BA	(83 jaar)
16/05 Mevr. A. van den Berg-van den Brink	Roekelseweg 10A	6733 BP	(88 jaar)
17/05 Dhr. J. Hek	Edeseweg 129A	6732 DA Harskamp	(78 jaar)
18/05 Dhr. G. Beukhof	Evekinkweg 46	6733 BC	(78 jaar)
26/05 Mevr. A. Kelderman-van Dronkelaar	De Riemt 8	6733 EL	(83 jaar)
30/05 Dhr. M.C. Floor	Pollenstein 174	6714 DH Ede	(92 jaar)
30/05 Mevr. M. Bruil-Elbertsen	Schoolsteeg 1	6733 AW	(78 jaar)

Zieken en zorgen

De afgelopen week is dhr. D. van Dijk van de Evekinkweg 1-B na een korte opname in het ziekenhuis voor revalidatie overgeplaatst naar Zorgcentrum Pleyade Slochterenweg 2, 6835 CB in Arnhem. We bidden om een voorspoedige revalidatie zodat hij weer naar zijn eigen woning mag. We denken verder ook aan de andere zieken, aan broeders en zusters die vanwege ouderdom, ziekte of een beperking afhankelijk zijn van anderen. We bidden voor allen die in deze coronapandemie worstelen met de beperkte bewegingsvrijheid en de enorme werkdruk. We bidden hun, samen met onze overheid, de nabijheid van God toe en de wijsheid waar Jakobus van zegt: *En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.*

Openbare geloofsbelijdenis

In de morgendienst op de Eerste Paasdag, 4 april, hebben in het midden van onze gemeente openbare belijdenis van hun geloof afgelegd:

Bas Wielink:

Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt. (Klaagliederen 3:24-25)

Hadassa Kranendonk:

HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. (Psalm 25:4-5)

Edwin Joosten:

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. (Jesaja 41:13)

Diana Joosten-van Lagen:

Jezus zegt: Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel. (Mattheüs 11:29)

De verkondiging in deze bevestigingsdienst van nieuwe lidmaten kwam uit Johannes 20, de geschiedenis van de zoekende Maria Magdalena. De vrouw die als eerste de Heere Jezus ontmoette nadat Hij was opgestaan en door Hem werd ingeschakeld in de bouw van Zijn Koninkrijk. De eerste levende steen die de opdracht kreeg om met woord en daad te verkondigen dat Jezus leeft! Een opdracht die voor alle mensen geldt die de Heere hebben lief gekregen.

We wensen de nieuwe lidmaten en u allen volharding toe. De genade van de Heere Jezus zij met jullie allen.

Corona en kerkdienst

Kijk voor de meest recente ontwikkelingen cq. voorschriften op de website.

Terugblik op de Stille Week

We kijken terug op een intensieve maar mooie Stille Week. Wat kwam het lijden en sterven van de Heere Jezus juist in deze bijzondere week dichtbij. Juist ook op Goede Vrijdag dat gebroken brood en die vergoten wijn als tastbare herinnering aan de kruisdood van Jezus in onze mensenhanden. Wat een wonder van genade.

We danken de drie-enige God voor die genade.

Dank aan allen die medewerking verleenden en voor de bemoedigende en dankbare reacties gedurende de week. Fijn dat we op deze manier toch het Heilig Avondmaal konden vieren.

Afscheid ds. Burggraaf.

We mogen terugzien op 2 bijzondere dagen. Allereerst zaterdag 10 april toen veel gemeenteleden naar de kerk kwamen om persoonlijk afscheid te nemen van ds. en mevrouw Burggraaf en de ook aanwezige zonen Job en Siebe. Symbolisch werd daar het dominees echtpaar het cadeau van de hervormde gemeente van Wekerom overhandigd, n.l. een boekrol met daarin de boodschap dat zij zodra de omstandigheden en de agenda's dat toe laten een reis naar Israël kunnen maken.

Zondagmiddag nam ds. Burggraaf afscheid in de eredienst. Daarbij waren een beperkt aantal genodigden aanwezig. Ds. mocht deze dienst preken vanuit Numeri 6. De welbekende priesterlijke zegen waarmee hij ook de dienst mocht afsluiten.

We willen iedereen die hun bijdrage hebben verleend aan het welslagen van deze 2 dagen daarvoor van harte bedanken.

Uit de kerkenraad

Doopdienst

De eerst volgende doopdienst zal zijn op zondag 9 mei. Er is de gelegenheid doopaangifte te doen op zaterdagmorgen 24 april tussen 10.00 en 10:30 in de consistorie. Daar wordt een van de ouders verwacht, en we willen u verzoeken uw trouwboekje mee te brengen.

Van de diaconie Collecten

De collecte op zondag 18 april is bestemd voor Trans World Radio. TWR laat het Evangelie horen in meer dan 275 talen via de radio en andere media. De christelijke programma's van TWR zijn voor velen de enige manier om het Evangelie te horen. Vooral in Noord-Korea en het Midden Oosten is de Bijbel verboden.

Op zondag 25 april is de collecte voor algemene diaconale zaken. De extra collecte is dan bestemd

voor Wicherumloo.

De collecte op zondag 2 mei gaan we bestemmen voor Bijbels voor Rwanda. Vanwege de armoede hebben de meeste kerkgangers geen Bijbel, kinderen hebben nog nooit een kinderbijbel gezien en voorgangers kunnen geen gebruikmaken van de Rwandese studiebijbel. Ds. Goijert heeft inmiddels 9000 Bijbels gekocht van het Rwandese Bijbelgenootschap en verspreid door het hele land. Het geld voor deze Bijbels ontving hij van familie, vrienden, gemeenteleden en diaconieën.

Waar liefde woont

Juist omdat God de wereld heeft liefgehad, worden ook wij geroepen liefde te hebben voor de wereld waarop wij wonen. De aarde is van God. De volken zijn van Hem. Het licht, de lucht en het land, het is alles het werk van Zijn hand. Hij heeft ons gevraagd voor Zijn wereld te zorgen. Hij heeft ons geroepen om met liefde te bebouwen en te bewaren de aarde en alles wat zij geeft. Ook al zorg je maar voor een klein stukje van Zijn schepping, al wat je doet uit liefde voor Hem heeft waarde voor eeuwig.

Diaconaal meldpunt

Op de website van Hervormd Wekerom vindt u een knop diaconaal meldpunt. Hier bieden wij u de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor iemand om wie u zich zorgen maakt, voor praktische of sociale hulp. Ook voor pastorale zorg en vragen kunt u bij dit meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Verantwoording collecten diaconie

7 februari	
Mercy Ships	€ 647,95
14 februari	
Diaconie algemeen	€ 629,15
21 februari	
Wicherumloo	€ 626,98
28 februari	
ZEC	€ 639,65

Van de kerkrentmeesters

Collecten

We zijn blij en dankbaar dat de collecten nog steeds een mooie opbrengst laten zien. Heel hartelijk dank daarvoor. U kunt uw gaven op de inmiddels voor u bekende wijze blijven geven. Dat kan door het overmaken van één bijdrage op rekeningnummer NL22RABO0373732317 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wekerom of via onze website www.hervormdwekerom.nl. De opbrengst wordt dan verdeeld over de drie collectedoelen van de betreffende zondag. Graag vermelden voor welke zondag(en) uw collectebijdrage is bedoeld.

Verantwoording

7 februari	
Kerk	€ 598,52
Orgel	€ 599,02
10 februari	
Kerk (weekdienst)	€ 88,50
14 februari	
Kerk	€ 579,72
Catechese/kringwerk	€ 580,22
21 februari	
Kerk	€ 577,55
Onderhoud	€ 578,05
28 februari	
Kerk	€ 580,22
Catechese/kringwerk	€ 580,72

Giften

1 x € 20 voor de kerk via H. van Roekel.

Verbouwing Elim

De komende maanden wordt de bovenverdieping van Elim opgeknapt. Naast de komst van een ventilatiesysteem en extra dakramen (dit zijn verplichte, noodzakelijke aanpassingen), komt er onder andere een nieuwe keuken, een nieuw plafond in de grote zaal en worden alle muren voorzien van een frisse, nieuwe kleur. Dit alles is nodig om het gebouw toekomstbestendig te maken voor met name het jeugdwerk.

De verbouwing wordt gecoördineerd door de kerkrentmeesters, Arjan Blankespoor, Jan Bruil (beheerder Elim), Eveline Jonkers en Lennard Verhoeve. Om de kosten zo veel mogelijk te beperken, zal de verbouwing volledig door vrijwilligers gerealiseerd moeten worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een planning waar duidelijk in omschreven staat welke werkzaamheden, wanneer gedaan moeten worden. Deze planning staat vanaf maandag 3 mei op de website van de kerk. Op basis van deze planning kunt u zich dan aanmelden. Zijn er vooraf vragen? Neem dan contact op via: verbouwingelim@gmail.com of 06-57328257 (Jan Bruil).

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 1 mei a.s. voor 12.00 uur bij kerklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Vanuit de pastorie

Afgelopen dinsdag was het zover. De verhuswagen reed voor en in een hoog tempo werden onze aardse bezittingen ingeladen. Nog één keer door het lege huis, vreemd om het zo achter te laten. Om van een plek die ons dierbaar is geworden te verhuizen naar een nieuw werkterrein. In Noordeloos werden we hartelijk ontvangen. Het uitladen vroeg wat meer tijd dan het leeghalen, we waren nog een aantal dagen slecht bereikbaar vanwege installatieproblemen met internet en telefoon, maar donderdagmiddag was ook dat verholpen.

Nog een laatste kerkenraadsvergadering op donderdagavond, vreemd om na de pauze weg te gaan en die vertrouwde kring te verlaten.

Vandaag de laatste bijdrage aan het kerkblad.

We kijken uit naar het afscheid op zaterdag en de laatste dienst als eigen predikant op zondag. Wanneer dit kerkblad verschijnt is dat reeds achter de rug, maar daar kan ik nu nog niets over schrijven.

Wat een zegen dat we mogen weten dat de Heere God in Wekerom blijft en ook met ons meegaat naar Noordeloos.

Alleen daarom laten we u als en de hervormde gemeente in Wekerom met een gerust hart achter, in de handen van de Koning van de kerk, van Hem die beloofd heeft dat Hij bij ons is en Zijn kerk zal bewaren, tot aan het einde van de wereld.

Alleen daarom reizen we met verwachting achter Hem aan naar Noordeloos, een nieuw werkterrein met nieuwe mensen, maar in opdracht van dezelfde God. In Zijn genade bevelen we u, jong en oud, van harte aan.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. & Liesbeth Burggraaf

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!