

Kerklanken 57e jaargang nummer 9 maandag 3 mei
Preekbeurten

Zondag 9 mei

10.00: ds. M. Maas, Dordrecht

18.30: ds. P.H. van Trigt, Ede

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)

9.30: ds. J. Belder, Harskamp

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Zondag 16 mei

10.00: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn

18.30: ds. A. Vonk Noordegraaf, Uddel

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten kerkradio en internetuitzending)

Zieken en zorgen

Maandag 12 april is Woutjan Ferwerda, Edeseweg 21-2, 6733 AB Wekerom opgenomen in de Gelderse Vallei in Ede. Woutjan heeft na een bedrijfsongeval met een stierkalf inwendig letsel opgelopen. Zaterdag 17 april is hij weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hij heeft nog wel een lange weg te gaan voor volledig herstel. Woutjan, wij wensen je het allerbeste toe en een voorspoedig herstel.

Dhr. D. van Dijk, Evekinkweg 1b, 6733 BA Wekerom is na een verblijf van enkele weken revalidatie in zorgcentrum Pleyade in Arnhem, weer thuis. Fijn om na een periode in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum weer in je eigen huis te kunnen zijn.

Mevr. Van de Craats, De Riemt 6, 6733 EL Wekerom wordt vrijdag 7 mei opgenomen in het ziekenhuis voor een tweede heupoperatie. Wij bidden u een geslaagde operatie toe en vragen of de Heere de handen van de chirurgen wil besturen.

Verder denken we ook aan de andere zieken, aan hen die vanwege ouderdom, ziekte of een beperking afhankelijk zijn van anderen. We denken aan hen die door de coronamaatregelen die ingesteld zijn, de eenzaamheid steeds zwaarder voelen drukken. Gelukkig mogen ze nu weer wat meer bezoek ontvangen. Gemeente, laten we deze mensen niet vergeten in onze gebeden. Eventueel kunnen we hun ook een bezoekje brengen. We wensen hen allen de zegen en de nabijheid van God toe. Psalm 37:5 zegt: *Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.*

Overleden

In onze gemeente zijn in de achterliggende weken geen gemeenteleden overleden. Maar we denken ook deze keer aan allen die in hun familiekring te maken hebben gehad met een verlies van een dierbare. In het bijzonder denken we aan mevr. Van Voorst, Evekinkweg 5d, 6733 BA, die anderhalf jaar na het overlijden van haar man op 23 april opnieuw aan het graf stond. Nu van haar dochter Gemma. Gemma, die al jarenlang ziek was, is op 39-jarige leeftijd overleden.

Ook bevelen wij ds. D.C. Floor en zijn familie aan in uw voorbede. Zij stonden op 20 april aan het graf van hun broer ds. A.A. Floor uit Barendrecht. Ook ds. Floor was al langere tijd ziek. Hij is op 65-jarige leeftijd overleden. We denken aan hen met de woorden uit Openbaring 14:13: *Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.* We bidden dat ze troost mogen vinden in deze woorden.

Huwelijk

In het vorige kerkblad is vergeten het bericht op te nemen met betrekking tot het huwelijk van Ferdinand Haasjes uit Staphorst en Géke Versteeg, De Ring 144, 6733 EJ Wekerom. Bij het verschijnen van dit kerkblad heeft de huwelijksvoltrekking inmiddels plaatsgevonden. Ferdinand en Géke zijn op 30 april getrouwd. Na de burgerlijke huwelijksbevestiging hebben Ferdinand en Géke eerst een zegen over hun huwelijk gevraagd in een dienst, gehouden in onze kerk. De dienst werd geleid door onze oud-predikant ds. H. M. Burggraaf. De tekst voor de prediking was genomen uit Jozua 24, het laatste gedeelte van vers 15: *Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.* We bidden hun toe dat de woorden van hun trouwtekst in hun pas begonnen huwelijk en in

hun verdere leven een belangrijke plaats zullen krijgen. Géke, je bent inmiddels samen met Ferdinand in Heerde gaan wonen, maar langs deze weg bedanken we je nog voor alles wat je in onze gemeente gedaan hebt. Het adres van Géke en Ferdinand is: Tuurbrink 15, 8181 JM Heerde.

Geboren

Henk en Eveline Jonkers en de grote zus en broer Femke en Aron, De Schans 6, 6733 ER Wekerom, geven in dankbaarheid kennis van de geboorte van hun zoon en broertje, Gijs. Gijs is op 25 april geboren.

Teder, lief en klein. Een stil moment om dankbaar te zijn, staat er op het geboortekaartje. Fijn als na een periode van (ver)wachten de dankbaarheid mag overheersen als er een baby geboren wordt. Dankbaarheid die we bovenal bij de Heere mogen brengen. De dankbaarheid over de geboorte van een kind houdt dan ook verantwoordelijkheid in. Onze verantwoording houdt in om ook dit kind op te voeden zoals de Heere dit van ons vraagt. Een mooie maar ook moeilijke taak voor ons als ouders. Zonder de hulp van de Heere is dat onmogelijk. We bidden jullie daarom Gods zegen toe, niet alleen in de opvoeding van Gijs maar ook in de opvoeding van Femke en Aron. Zoals in Markus 10:16 geschreven staat: *En Hij (Jezus) omarmde hen (de kinderen), legde de handen op hen en zegende hen.* Met deze woorden in het achterhoofd kunnen we met onze zorgen in de opvoeding altijd bij Hem terecht.

Uit de kerkenraad

Van de diaconie Collecten

De collecte van zondag 9 mei is bestemd voor algemene diaconale zaken. De basis voor de diaconale opdracht kunnen we lezen in Mattheüs 25:357-36 en 40. Daar leert Jezus ons met de volgende woorden: *Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling maar u heeft Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken maar u heeft Mij kleren gegeven. Ik was ziek maar u heeft Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis maar u bent bij Mij geweest. Toen u dit voor een van Mijn minste broeders deed, deed u het voor Mij.*

Op Hemelvaartsdag gaat de collecte naar Yad Elie. Yad Elie is een vrijwilligersorganisatie van Israëliërs, die zich het lot aantrekt van een grote groep kwetsbare kinderen in Jeruzalem, zowel Joodse als Arabische kinderen. Onder het motto: 'Geen kind mag honger lijden in het land van melk en honing' zorgt Yad Elie ervoor dat er aan ruim 600 kinderen dagelijks een maaltijd wordt verstrekt op 15 Joodse en Arabische scholen in Jeruzalem. Naast deze maaltijdverstrekking stimuleert de organisatie ook de voorlichting aan ouders over de waarde van (gezond) voedsel en het opzetten van schooltuinen en zelfstandige keukenprojecten in scholen als een meer structurele oplossing voor armoede en honger.

Op zondag 16 mei gaan we collecteren voor het ZEC-project Deelgenoten, voor het werk dat Kees en Claudia Geluk doen in Costa Rica.

1 Koningen 6:13

Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal Mijn volk Israël niet verlaten.

Waarom wil God ook bij ons wonen? Hij weet toch wie wij zijn! Hij weet toch dat wij vaak de fout in gaan? Daar is maar één reden voor: Zijn oneindige liefde. Jezus heeft het ons laten zien: God wil wonen bij mensen en hen voortdurend laten delen in Zijn liefde.

Dat is een wonderlijk Evangelie. Wij voelen ons soms als een leegstaande woning die door krakers bezet is. Maar God zegt: 'Toch woon Ik in u.' Geloof u, geloof jij dat?

Diaconaal Meldpunt

Op de website van Hervormd Wekerom vindt u een knop diaconaal meldpunt. Hier bieden wij u de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor iemand om wie u zich zorgen maakt, voor praktische of sociale hulp. Ook voor pastorale zorg en vragen kunt u bij dit meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Van de kerkrentmeesters

Jaarrekening diaconie en kerkrentmeesters

De jaarrekeningen 2021 van de diaconie en kerkrentmeesters liggen ter inzage in de week van maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei.

Als u de stukken in wilt zien kunt u hiervoor contact opnemen met Jan Klok (diaconie), tel. 461310 of Peter van de Bruinhorst (kerkrentmeesters), tel. 456774.

Mutaties gemeentebestand

Vertrokken uit de gemeente:

Naar Lunteren: fam. Mulder-van den Brandhof, Edeseweg 50

Naar Ede: dhr. M. van Lagen, Blaakweg 11, Harskamp

Naar Harskamp: dhr. W Roseboom, De Stomphorst 22

Nieuw in de gemeente:

Dhr. E.J. van den Brink, Lage Valkseweg 125

Dhr. N. van Leeuwen, De Aanleg 4

Dhr. B. Wielink, Burg. Tutein Noltheniuslaan 47, Apeldoorn

Dhr. E. Boon, Kraatswegje 1, Harskamp

Verhuisd binnen de gemeente:

Fam. Kelderman-van den Top van Edeseweg 15 naar Evekinkweg 9 D

Fam. Top-van den Brink van Evekinkweg 52 naar Edeseweg 82

Jeugdraad

Opening winterwerk 2021

Net zoals voorgaande jaren zijn de eerste voorbereidingen voor het nieuwe winterseizoen gestart.

Zoals het er nu naar uitziet kunnen we een openingsmiddag organiseren op **zaterdag 2 oktober**.

Vorig jaar hebben we in verband met corona besloten om het eten in de gemeente niet door te laten gaan, maar een maaltijd voor de kinderen in Elim te organiseren. We gaan dit jaar erop inzetten om wel weer eten in de gemeente te organiseren. U zult dan ook t.z.t. daar een brief voor krijgen.

Uiteraard blijft gelden dat als in de aanloop naar de openingsmiddag blijkt dat het niet verantwoord

plaats kan vinden, het alsnog afgeblazen zal worden. Dit wordt uiteraard een aantal weken van

tevorens beslist en bekendgemaakt bij de aangemelde gemeenteleden. In een volgende editie van de kerkbode zal wanneer nodig een update verschijnen.

Hartelijke groet,

De jeugdraad

Verbouwing Elim – dringende oproep!

Zoals in de vorige kerkbode aangegeven, wordt in de komende maanden de bovenverdieping van Elim opgeknapt. Om de kosten zo veel mogelijk te beperken, zal de verbouwing volledig door vrijwilligers gerealiseerd moeten worden. Dit betekent dat wij dringend op zoek zijn naar vrijwilligers.

Waar anderen in het winterseizoen wekelijks bijvoorbeeld zondagsschool, club of catechese verzorgen, bent u/jij misschien wel degene die graag praktisch bezig is en de handen uit de mouwen steekt tijdens een verbouwing; van harte welkom! De planning ziet er als volgt uit:

22-05-2021: Sloopwerkzaamheden (2 vrijwilligers)

05-06-2021: Schilder- en sauswerk (4 vrijwilligers)

12-06-2021: Schilder- en sauswerk (4 vrijwilligers)

Vóór 19-06-2021: Algemene timmerwerkzaamheden (3 vrijwilligers)

19-06-2021: Schilder- en sauswerk (4 vrijwilligers)

26-06-2021: Schilder- en sauswerk (8 vrijwilligers)

03-07-2021: Schilder- en sauswerk (4 vrijwilligers)

17-07-2021: Schoonmaak (6 vrijwilligers)

We starten de zaterdagen om 7.45 uur met koffie, om 8.00 uur beginnen de werkzaamheden. Rond 16.00 uur proberen we klaar te zijn. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Graag zien wij uw/jouw aanmelding uiterlijk maandag 10 mei tegemoet via de e-mail:

verbouwingelim@gmail.com, onder vermelding van de gewenste datum. Een appje of een telefoontje

kan ook naar Jan Bruil: 06-57328257. Na deze datum wordt er een inventarisatie gemaakt van de aanmeldingen. Mochten er niet genoeg aanmeldingen zijn, dan zullen wij u/jou actief benaderen.

Laten we samen de schouders eronder zetten, zodat onze jeugdwerkvolunteers het nieuwe winterseizoen met frisse start kunnen beginnen. Alvast bedankt!

Hartelijk dank

Via deze Kerkklanken wil ik iedereen bedanken al het medeleven dat ik mocht krijgen na mijn operatie en de revalidatie daarna. Dank voor al uw gebeden, kaartjes en bezoeken, maar bovenal dank en eer aan onze Vader in de hemel die mij tot hiertoe nog spaarde en bewaarde.

Mevr W.A. van de Burgt – Haaksman,

Dank

We kijken terug op een mooie, onvergetelijke dag. Bijzonder dat we van veel gemeenteleden persoonlijk afscheid hebben kunnen nemen. Fijn dat u er was. Ook hartelijk dank voor de vele kaarten en bemoedigingen. De filmpjes die in de kerkzaal draaiden hebben we ontvangen en bekeken, een bijzondere herinnering aan een gemeente waar we van zijn gaan houden.

De verrassing was groot, toen we als cadeau een reis naar Israël mochten ontvangen. Wanneer we zover zijn, zullen we jullie met foto's op de hoogte houden.

Ook de afscheidsdienst bevatte voor ons vele verrassingen. Dank voor de manier waarop deze vorm heeft gekregen. Bijzonder om ook in deze lastige tijd de band tussen gemeente en predikant(sgezin) op zo'n manier te mogen ervaren. Overigens misschien goed om te vermelden: de preek tijdens de afscheidsdienst staat op de website van de kerk, en is daar natuurlijk ook terug te zien en horen.

De herinneringen aan en het gebed voor de gemeente blijft ons aan elkaar verbinden.

De dankbaarheid overheerst! Dank aan die God Die was, Die is (in Wekerom en in Noordeloos) en Die komen zal.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie in Noordeloos,

Ds. & Liesbeth Burggraaf

Siebe, Job & Joanne

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 15 mei a.s. voor 12.00 uur bij kerklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!