

*En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. (Jakobus 1:22)*

Jakobus noemt dé regel van de ware godsdienst: Wees daders van het Woord. Het in ons geplante Woord moet in de praktijk van het dagelijks leven vorm krijgen. Daarom zegt Jakobus: Wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Let daar voortdurend op! Er zijn gemeenten waar de diensten en kringen goed bezocht worden, waar gebeden en goed gegeven wordt. Maar wat mist de HEERE er? Dat het gehoorde Woord gestalte krijgt in het leven van elke dag. Jakobus zegt: Waar die levenspraktijk ontbreekt, daar bedriegt u uzelf. Wij maken dan als (slechts) hoorders van het Woord een totaal verkeerde berekening. Ons levenshuis stort namelijk in wanneer het getroffen wordt door de storm en slagregens van het oordeel van God (Matth. 7:27). Een zeer indringende waarschuwing! *En wees daders van het Woord.* In Mattheüs 7:24 zegt Jezus wie zo'n dader is: *ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet.*

Wat bedoelen Jezus en Jakobus? Een voorbeeld: ik preekte eens over Filippenzen 2:5: *Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was...* Een gemeentelid zei: Ik weet niet wat me overkwam. Velen vroegen zondag naar de conditie van mijn zieke man.

Kunnen wij met zo'n 'resultaat' van een preek blij zijn? Het antwoord is tweeledig. Er zijn gemeenteleden die de tekst wettisch opgevat en gehoorzaamd hebben. Met deze bijgedachte: nu moet ik het doen en ook proberen vol te houden. En als ik dan 'doe wat ik kan', dan is God tevreden. Dat is zelfbedrog. Maar wat erbaar je wanneer zo'n daad vrucht is van het in ons geplante Woord? Dat de Geest door de kracht van de prediking de liefde, de kracht en de gehoorzaamheid in je hart werkte om het Woord nu ook in praktijk te brengen. Vrijwillig en uit dankbaarheid!

### **Een hoorder van het Woord**

Jakobus vergelijkt eenieder die (slechts) hoorder is met iemand die oplettend in de spiegel kijkt. Hij kijkt naar zijn eigen gezicht (*het gezicht waarmee hij geboren is*). Hij vergeet echter onmiddellijk hoe hij eruit zag. Het kijken laat geen blijvende indruk bij hem na. Een aangrijpend voorbeeld! Hoeveel preken, Bijbelstudies, catecheses horen wij niet die geen diepe indruk op ons hart maken. De herinnering eraan vervaagt. De prediking, het Woord verandert, vernieuwt ons hart en totale leven niet tot in de wortel. 'Een kerkbank verslijten' en toch geen leesbare brief van Christus worden.

### **Een dader van het Woord**

Een dader van het Woord is *iemand die zich in de volmaakte wet van de vrijheid verdiept én daarbij blijft*. Inzien of zich verdiepen betekent letterlijk: je voorover bukken om goed te kunnen kijken. Dus niet onmiddellijk weglopen van (de spiegel van) het Woord als die vergeetachtige hoorder, maar je er gelovig en biddend in verdiepen. *Erbij blijven*, zegt Jakobus. Dat is je eraan houden en je ernaar gedragen. Waarbij blijven? Bij de volmaakte wet van de vrijheid. Die wet betekent hier het Evangelie, dat in de vorm van een gebod, een opdracht tot ons komt. Die wet is *volmaakt* (Ps. 19:8). Dat is: gaaf, volledig! Vol van de liefde en wijsheid van Christus.

Jakobus noemt het *de wet van de vrijheid*. Een prachtige benaming. De wet waardoor wij in de vrijheid blijven, waarmee Christus de Zijnen vrijmaakt. Die wet is dus geen middel om daarmee de verlossing en het kinschap van God te verdienen. Wie de wet zó misbruikt, wordt erdoor vervloekt.

Het gaat hier echter om de vraag: Hoe blijft iemand die door het geloof gerechtvaardigd en bevrijd is, bij zijn Verlosser? Hoe draagt hij vrucht? Christus verlost de Zijnen immers van de schuld en macht van de zonde, opdat zij hun God en Vader én elkaar in die vrijheid zullen dienen. Verlost door Hem van alle zelfzucht en egoïsme. In vrijwillige liefde!

Immers dit belooft de HEERE aan Israël en ons in het Nieuwe Verbond: *Ik zal Mijn wet* (van de vrijheid) *in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven*. Dus Gods Geest werkt dan door middel van het ingeplante Woord die vrijwillige gehoorzaamheid aan de wet in onze harten. Wij worden dan aan Christus gelijkvormig. Zijn Geest doet ons ook blijven bij *de wet van de vrijheid*. Dat is: bij de geboden van Christus. Wij worden een *dader van het werk* (Jak. 1:25). Dat is een dader van de goede werken die de HEERE van ons vraagt, maar ook aan ons geeft (zondag 32 HC). Jakobus zegt: Zo iemand zal zalig zijn in wat hij **doet**. Hij blijft delen en zal overgelukkig zijn in de gunst van zijn God. In en door Christus!

### **Ten slotte**

Wat moet een vergeetachtig hoorder onder ons doen? Tot Christus vluchten om door Hem van zijn zonde en schuld verlost te worden. Deze Christus zal u dan door Zijn Geest ook leren om bij de wet van de vrijheid te blijven. Die Geest geeft u namelijk geloof, vergeving, liefde en kracht uit de volheid van Christus. En Hij leert u ook zingen:

*Wat vreë heeft elk, die Uwe wet bemint!  
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.  
Ik, HEER', die al mijn blijdschap in U vind,  
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten.  
'k Doe Uw geboën oprecht en welgezind;  
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdrotten  
(Psalm 119:83 berijmd)*

Ds. P.H. van Trigt, Ede