

## Oekraïners in Wekerom

Wekerom, 30 april 2022

Beste gemeenteleden,

Bij deze een update over de opvang van de Oekraïense familie in de pastorie. Op dit moment wonen ze ongeveer 3 weken in Wekerom en vinden ze steeds meer hun weg. U heeft ze vast gezien in ons dorp.

Mooi dat ze via een vertaalde liturgie de kerkdienst tot nu toe ook mee konden maken. De vertaal app op de telefoon is onmisbaar en die gebruiken we dan ook continu. Toch merken we ook dat we door middel van gebaren en aanleren van standaard woorden (ja, nee, goed), de communicatie steeds iets makkelijker gaat.

Samen met een echtpaar uit Barneveld onderhouden we contact met de familie. Dinsdagavond 19 april is er een informatieavond gehouden voor de gastgezinnen en de buddy's die de gezinnen begeleiden. We mochten met elkaar van gedachten wisselen over wat het betekent om vluchtelingen vanuit een andere cultuur in huis te hebben of op het erf. (Er zijn mensen die hebben een sta caravan op hun erf geplaatst, waar vluchtelingen in verblijven). Dat geldt ook voor de buddy's: waar lopen we tegenaan, maar ook wat zijn de mooie kanten.

Er wordt inmiddels regelmatig een activiteit georganiseerd voor de kinderen van deze vluchtelingen en zij maken daar dankbaar gebruik van.

Het gezin hoopt zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar Oekraïne. Maar antwoord op de vraag hoelang het gaat duren is er niet. Wel geven ze aan dat het met vader en dochter (die nog in Oekraïne zijn) naar omstandigheden goed gaat. Ze hebben dagelijks telefonisch contact, waarin het de ene dag rustiger verloopt dan de andere. Dit blijft allemaal heel spannend!

Van vele kanten krijgen ze voedsel en andere dingen aangeboden, hier zijn ze erg dankbaar voor! Tegelijk schromen ze om het aan te nemen, omdat ze niet tot last willen zijn en ook graag iets terug willen doen.

Wij krijgen regelmatig de vraag of iemand wat kan doen voor deze mensen.

Hieronder een aantal opties:

1. Een keer in de maand wordt er een kinderactiviteit georganiseerd vanuit de kerkelijke gemeente van Barneveld. Hiervoor zoeken we een chauffeur die de kinderen wil brengen en halen.
2. Vadim (de jongen van 13) heeft een mountainbike gekregen. Is er iemand die het leuk vindt om hem wegwijs te maken op de mooie mountainbike routes in de omgeving.
3. Het gezin staat open voor contact en we schatten in dat ze het leuk vinden als ze uitgenodigd worden voor bijvoorbeeld de koffie.
4. De volwassenen houden van de natuur, maar zien fietsen niet zitten. Hen uitnodigen om naar een mooi natuurgebied te rijden daar een stuk te wandelen, vinden ze vast leuk. (ze zijn inmiddels ook fan van het Wekeromse Zand)
5. Nadija wil graag werken. Zelf denkt zij aan schoonmaakwerk. (heeft ervaring in een broodfabriek). Wanneer u iets weet, horen wij het graag

Spreek ons gerust aan, of stel uw vragen als u die heeft!

Hartelijke groet,

Familie Ploeg

D: 06-12168720 – M. 06-41101384