

Meeleven met elkaar

En als één lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. (1 Kor. 12:26)

De gemeente is een groot huisgezin, waarin wij als broeders en zusters met elkaar meeleven. Wij zijn in de gemeente met elkaar verbonden. Onze Heere Jezus Christus heeft ons samengebracht in de gemeente, die Zijn lichaam is en waarvan Hij het Hoofd is. Voor de gemeente wordt hier in 1 Korinthe 12 het mooie beeld van het lichaam gebruikt. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en dragen zorg voor elkaar. De gaven die wij van de Heere gekregen hebben, gebruiken wij om het welzijn van elkaar te bevorderen. Wij zijn in liefde op elkaar betrokken.

Als leden van onze gemeente het erg moeilijk hebben door ziekte of iets anders, dan lijden wij met hen mee. Als één lijdt, lijden alle leden mee.

Laten wij heel eerlijk de vraag stellen: Lijden wij echt mee met de broeders en zusters die een moeilijke weg van lijden en druk hebben? Voelen wij hun pijn en verdriet ook in ons eigen hart?

Nu is het moeilijk om in een grote gemeente met iedereen mee te leven. Vaak kennen wij elkaar niet eens goed. Willen wij goed met elkaar meeleven, dan moeten wij elkaar kennen.

Laten wij ons best doen om elkaar te leren kennen in de gemeente. Wij kunnen beginnen in kringverband. Als wij op een kring of vereniging zitten, horen wij van nabij de noden en zorgen van elkaar. Wij gaan erin delen. Wij bemoedigen, sterken en troosten elkaar vanuit Gods Woord. Zo mag ook in het lijden de gemeenschap met elkaar beoefend worden.

Van ons wordt niet gevraagd om al de pijn en het verdriet van onze broeder of zuster geheel in ons hart op te nemen, dat wij ons helemaal met hem of haar gaan vereenzelvigen. Dan zullen wij er zelf onderdoor kunnen gaan. Wel is het belangrijk dat wij een goed invoelingsvermogen hebben. Laten wij invoelen wat de ander aan pijn en verdriet heeft. Zo komen wij heel dicht bij de ander en dragen wij iets mee van zijn lijden. Het doet de ander geweldig goed als hij in zijn nood zich door ons begrepen voelt en wij deelgenoot zijn aan zijn lijden. Het lijden van onze broeder of zuster wordt verzacht als er meegeleefd wordt vanuit de gemeente en voorbede gedaan wordt.

Maar ook als een gemeentelid eer ontvangt, dan zijn wij allen blij. Wij vinden het een vreugde voor onze broeder en zuster als zij geëerd worden. Helaas is er ook nog zo veel afgunst, zelfs in de christelijke gemeente. Wij gunnen de ander de eer niet. Wij willen wel zelf geëerd en geprezen worden. Door afgunst kan er heel veel stuk gaan in de gemeente. Dat is ontzettend jammer. Laten wij eropuit zijn om de eer van elkaar te bevorderen en ons erin verblijden als onze broeder of zuster rijke zegen mag ontvangen. Daar mogen wij allen de Heere onze God voor danken.

Hoe meer ons hart vervuld wordt met de liefde van Christus, des te sterker is er de band met elkaar. Laat de gestalte van Christus in ons zijn, dan zullen wij heel goed met elkaar omgaan in de gemeente. Wij zijn verblijd met hen die blij zijn en huilen met hen die huilen. (Rom.12:15)

Er gaat dan ook een goed getuigenis uit van de gemeente. Het wordt door buitenstaanders opgemerkt hoe wij in de gemeente in liefde met elkaar omgaan. Dit nodigt hen uit om zich bij de gemeente te voegen.

Als wij met anderen meeleven in vreugde en verdriet, wordt ons leven er zelf rijker door. Het egoïsme maakt ons leven juist arm en ongelukkig. Laten wij van ons egoïsme bevrijd worden en een echte gemeenschap met elkaar vormen door de geloofsverbondenheid met Christus. Vanuit Christus ontvangen wij de genade en de kracht om elkaar hartelijk lief te hebben. Laten wij in grote liefde op elkaar betrokken zijn, vreugde en verdriet met elkaar delen.

Ds. D.C. Floor