

Bij dezen weer een update van de Oekraïense familie die in de pastorie woont. Nog steeds zijn ze erg dankbaar dat ze mogen verblijven in deze woning. Afgelopen maand fietste ik met de oudste jongen naar de opvang in Harskamp, waar 400 Oekraïense vluchtelingen verblijven. Dan ziet je het verschil en zijn we blij dat we (als gemeente) deze familie in ieder geval een goed huis kunnen bieden.

De afgelopen weken zijn de twee oudste jongens voor het eerst op school begonnen. Dit is een belangrijke stap, waardoor ze contacten opdoen met leeftijdsgenootjes en dagbesteding hebben.

Regelmatig wordt ons gevraagd of er iets gedaan kan worden voor deze vluchtelingen.

We hebben een aantal concrete vragen. Mochten jullie hierin iets willen en kunnen betekenen, dan horen we het graag.

- We zijn op zoek naar mensen op wie we een beroep op kunnen doen als we vervoer nodig hebben. Bijvoorbeeld op vrijdag naar de taalcursus in Lunteren, naar de Oekraïense kerkdiensten op zondag of andere dingen die voorbijkomen.
- De twee vrouwen van rond de 65 jaar zouden graag voor ongeveer 2 uur per week willen werken. Denk aan schoonmaken of andere werkzaamheden waar de taal geen barrière hoeft te zijn.
- Wanneer er een nieuwe dominee zal komen, zullen we een nieuw onderkomen moeten zoeken voor deze familie. Mocht u een woning in Wekerom weten of een ander idee hebben, dan horen we het graag.

Hartelijke groet, ook namens de Oekraïense familie,
David en Mirjam Ploeg