

Waar bent u?

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? (Genesis 3:9)

Wij bereiden ons weer voor op het kerstfeest, waarop wij de komst van de Heere Jezus Christus gedenken. Zijn komst is voor ons een blijde boodschap, want Hij is gekomen om ons te redden. Deze redding hebben we allen nodig sinds de verschrikkelijke zondeval in het paradijs. In het begin van de schepping was de relatie met God nog goed. Onze eerste voorouders Adam en Eva gingen heel vertrouwelijk met God om in het paradijs. Er was vrede en harmonie in heel de schepping. Het was werkelijk goed. Naar die paradijselijke toestand kunnen we terugverlangen. Die is er echter niet meer. Er is door de zondeval een ernstige breuk gekomen tussen God en de mensheid. God en mens zijn niet meer met elkaar verbonden in een liefdevolle relatie. Er is vervreemding gekomen. De oorzaak ligt bij de mens zelf. Hij is ongehoorzaam geworden door het gebod van God te overtreden. Niet langer werd naar de stem van God geluisterd, maar wel naar de stem van de duivel, die door middel van de slang tot de mens sprak. We kennen allen de droeve geschiedenis die beschreven staat in Genesis 3. Daar is de ellende in deze wereld begonnen en de gevolgen ervan zien wij nog dagelijks om ons heen. Mensen zijn niet alleen van God vervreemd geraakt, maar ook van elkaar in allerlei verstoorde relaties. De liefde is vaak ver te zoeken, er is haat en nijd onder elkaar. In zo'n wereld leven we. We zijn in onze natuurlijke aard niet beter dan de wereld. We hebben allen gezondigd en missen de heerlijkheid van God en Zijn liefdevolle nabijheid. We zijn door onze zonde niet meer dicht bij God maar ver van Hem vandaan geraakt.

Adam is ook niet meer in Gods heerlijke, vreugdevolle gemeenschap. Hij is zelfs op de vlucht voor God. Hij durft God niet meer onder ogen te komen. Hij verbergt zich voor God.

God laat hem echter niet in deze ellendige toestand zitten. God zoekt hem op in Zijn genade. Dat is Gods grote liefde, die mensen zoekt te behouden. Al heeft de mens God losgelaten en de band met God verbroken, dan is daar nog steeds Gods liefde die hem terug wil hebben. God roept de mens terug. *En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?*

Laten we er verwonderd over zijn, dat de HEERE de mens roept. De HEERE had ons in de ellende kunnen laten omkomen. Dat zou zonder meer verdiend zijn. Maar de HEERE doet dat niet. Hij laat Zijn roepstem horen, opdat wij tot de HEERE zullen terugkeren.

Een zeer indringende vraag wordt ook aan ons gesteld: *Waar bent u?*

Natuurlijk weet de HEERE wel waar wij ons bevinden, in welke toestand wij verkeren. Voor de HEERE is niets verborgen. Hij kent en doorgrondt ons hele hart tot in de diepste schuilhoeken toe. Hij weet alles van ons. Hij ziet onze zonde en schuld.

Maar waarom dan toch deze vraag: Waar bent u?

De HEERE wil dat wij ons er goed bewust van worden waarin we terechtgekomen zijn door onze zonde en dat wij dit voor God eerlijk uitspreken, dat wij dit voor Hem zullen belijden.

Wij doen dat niet meteen, maar zoeken net als Adam eerst allerlei verontschuldigheden. Adam geeft de schuld aan zijn vrouw en zelfs aan God. Adam zegt: De vrouw die U mij gaf, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten.

Wat is het moeilijk voor ons allen om oprecht onze zonde te belijden voor God en om dat ook voor elkaar te doen. We willen dat de ander eerst naar ons toe komt en zijn schuld bekent. Maar de Heere, Die Zelf volkomen goed en rechtvaardig is, wacht niet op ons maar komt Zelf als Eerste naar ons toe om het goed te maken. Dat is Zijn grote liefde tot ons.

We proberen onze zonde als het ware te bedekken met wat vijgenbladeren en durven niet in al onze naaktheid voor God te staan, bang dat we veroordeeld zullen worden door onze hemelse Rechter. Zeker veroordeelt Hij ons vanwege onze zonde. Wij hebben deze veroordeling verdiend. Wij moeten sterven en voor eeuwig verloren gaan.

Maar de Rechter wil juist onze Redder zijn. In Zijn Zoon Jezus Christus mag er redding zijn voor mensen, die de eeuwige dood verdiend hebben.

Direct na de zondeval wordt deze belofte al gedaan, die bekendstaat als de moederbelofte. Wat is Gods genade ongekend groot dat Jezus Christus, Gods Zoon, komt om de satan te overwinnen door Zijn kruisdood en opstanding, dat Hij ons bevrijdt uit de heerschappij van de duivel en al onze zonden volkomen verzoent en ons het eeuwige leven geeft.

Als wij van harte in Jezus Christus geloven, dan mogen we weer met God verbonden zijn en in Zijn hemels paradijs komen, waarin we nooit meer zonde zullen doen maar God zullen liefhebben in volkomenheid. Wat een vreugde zal dat wezen in Gods heerlijkheid.

Ds. D.C. Floor