

Echte geborgenheid in 2023

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.
Psalm 91:1

Hier komen we drie keer twee woordparen tegen:

1. zitten en overnachten
2. schuilplaats en schaduw
3. de Allerhoogste en de Almachtige

1 Zitten en overnachten.

Belangrijk om in deze Schuilplaats te gaan zitten. Dat is wat anders dan daar in onze vluchtigheid en gehaastheid even aan te wippen. En zó weer weg. Mensen doen dat nogal eens. 'Nee, we komen maar even.' Ze gaan niet eens bij u zitten. 'We gaan meteen weer.' Hier lezen we van een schuilplaats om te gaan zitten. Om er tot rust te komen. In onze stille tijd. Op de zondag. Aan het einde van de dag. Wanneer het maar mogelijk is. Niet vergeten in 2023 de tijd te nemen om in de schuilplaats te gaan zitten. Om daar de grootheid van God te overdenken, de grootheid van Zijn heerlijkheid, van Zijn trouw, Zijn liefde en ontferming. Daar kunnen we toch niet vluchtig over doen?! Wat kun je daar tot rust komen in de barre werkelijkheid van ons leven.

Over dat tot rust komen gesproken: de tekst heeft het niet alleen over zitten in de schuilplaats, maar ook over overnachten in Gods schaduw. Overnachten. De nacht gold in de Bijbeltijd als de tijd van allerlei dreigingen en gevaren. De tijd voor de vorst der duisternis en zijn handlangers. Maar nu wordt aan het zitten in de schuilplaats verbonden de belofte van overnachten. Bij de Heere is het niet: Ik heb maar even tijd, hoor. Het tegendeel. Wie bij de Heere komt te zitten, mag er zelfs overnachten. Hij wil dat we echt tot rust komen. Overnachten, in de donkere tijden, vol duisternis, vol verdriet en leed. In de donkere tijden van onzekerheden, bange vragen, moeite, teleurstellingen en zorg. Overnachten bij de Heere, ook al vallen de schaduwen van de dood over ons heen.

Weten we een betere plek om te overnachten dan bij de HEERE?! Daar vind je de enige troost voor leven en sterven. Ook al vallen de zwartste schaduwen over je heen! *Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.*

2 Nog twee woorden in de tekst: schuilplaats en schaduw.

Eerst de schuilplaats. Met alles, ja met álles mogen we schuilen bij de HEERE. Dat mag al jong. Maar ook in de kracht van onze jaren. En het is zo rijk als we ouder en oud worden dat dit het geheim van ons leven is: schuilen bij de Heere. Dan koepelt de HEERE helemaal over je heen. Maar 't allerbelangrijkste: met Christus' bloed aan de deurpost van je leven gaat de verderfengel voorbij. Dan ben je veilig en geborgen voor eeuwig. Wat een verschil: dit jaar voor- of tegenspoed mee te maken binnen of buiten deze schuilplaats. Wat een onzegbaar verschil: leven en sterven binnen of buiten deze schuilplaats.

In het tweede woordenpaar horen we niet alleen van de schuilplaats maar ook van schaduw.

Vernachten in de schaduw. Wat gebeurt? Het akelig donker van de nacht wordt overtroffen door de schaduw van de Almachtige. Heel bijzonder! De schaduw laat hier weten hoe dicht de Heere bij je is. Veel dichterbij dan het donker van alle dreigingen en gevaren die er kunnen zijn. En het effect van die schaduw?

Wonderbare vrede! En dat in omstandigheden waarin zo veel duisternis en dreiging is. Lees maar eens wat deze 91e Psalm daarvan opnoemt. Dat je verbaasd vraagt: hoe is het mogelijk dat ik juist in deze omstandigheden zo'n vrede en zo'n rust ervaar? Het antwoord op deze vraag is: dat is nu mogelijk door de schaduw van de Almachtige.

Die schaduw verbindt God met mensen. Hoe? Christus werd mens. Hij verbond Zich aan ons bestaan. Nam in Zijn menswording ons vlees en bloed zelfs aan. In Zijn opzoekende zondaarsliefde neemt Hij Zijn schaduw voor ons mee. Je krijgt het te weten door de Heilige Geest.

3. Er is nog een tweeling van woorden in de tekst. De rijkste en indrukwekkendste. Want hoe wordt de HEERE hier genoemd? De Allerhoogste en de Almachtige. Wie over dit tweetal Namen heen leest in de tekst, mist het allerbelangrijkste. Namelijk dat de HEERE ons zegt hoe groot Hij is. God is zó groot, zó onvoorstelbaar groot. Onze problemen en zorgen kunnen enorm zijn. Maar God is oneindig veel groter > ONEINDIG VEEL GROTER!!! Enorme obstakels kunnen op onze levensweg liggen. God is oneindig veel groter. Hij is immers de Allerhoogste. Hij overstijgt alles wat ons te machtig is. Ook al die bergen waar wij niet overheen kunnen zien. Hij is de Allerhoogste. Hij hoeft nooit te zeggen: Ik kan u nu niet helpen. Nee, want Hij is de Almachtige, Ook als Hij onbegrepen wegen met ons inslaat en als Zijn pad met u één groot raadsel lijkt. Bid dat je het nooit meer kwijtraakt: Hij is de Allerhoogste en de Almachtige. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn! Woorden die voorafgaan aan de komst van Christus!

Wat mogen we van Hem veel verwachten, hoe het ook gaat in 2023. Ga maar naar de schuilplaats en de schaduw van de HEERE toe. Daar mag u gaan zitten. Daar mag je zelfs overnachten. Om daar steeds meer er achter te komen wat het betekent dat Hij de Allerhoogste is, maar ook de Almachtige.

Niet meer vergeten: dat we zo'n grote God hebben. Zo'n geweldige God in Christus. Zo hoog. En zo nabij. Heere, open mijn ogen dat ik het zie.

Ds. A.P. Voets