

Las Buenas Noticias

Zending in Colombia



Inhoud

- Geland in Colombia -1
- Het seminarie FUSBC -2
- Leestip - 2
- De presbyteriaanse kerk -2
- Gebed -3
- Colombia Whatsapp -3
- Hoe word ik zendingsmaatje? -3
- Opgemerkt in Colombia -3
- Een blik naar voren -4
- De thuisfrontcommissie -4
- Colofon -4

Geland in Colombia

Vanuit het raam van ons appartement op de eerste verdieping kijken we op het seminarie-terrein en op een deel van de stad Medellín. De hele dag en een deel van de nacht schuift het verkeer omhoog of omlaag langs ons appartement. Af en toe onderbroken door een straatventer die door een megafoon zijn koopwaar aanprijst. Twee weken geleden kwamen we op dit plekje aan. En steeds meer wordt het óns plekje.

Een indrukwekkende dienst waarin Jan werd bevestigd als predikant en wij samen werden uitgezonden voor het werk in Colombia ligt achter ons. In deze dienst preekte Ds. C.J. Barth over: 'En Hij gaf onderwijs.' De week erna was de afscheidsdienst: 'Het aftellen is begonnen.' (Naluisteren van de beide diensten kan nog via [deze link](#)). Veel bemoedigende (Bijbel)woorden werden gesproken. Dankbaar en met verlangen keken we uit naar de dag van vertrek. We namen afscheid van veel mensen en als laatste ook van onze (klein)kinderen. Wat een voorrecht dat zij ons laten gaan. Wel lieten we hen met pijn achter. Op weg naar de plek die God ons wijst.

We zijn geland, steeds meer plekjes en gezichten van mensen worden bekend. Tegelijkertijd is er nog veel te leren. En we realiseren ons dat dit proces van landen veel meer tijd in beslag neemt.

Het Seminarie FUSBC

Op 6 februari jl. begint het nieuwe academisch jaar. Tientallen jongere en oudere mannen en vrouwen haasten zich naar de campus. Vol gezonde spanning en verwachting. Geen covid-restricties. Gewoon samen in een lokaal. Elkaar in de ogen kijken. Samen lief en leed delen. Samen je Bijbelkennis vergroten, discussiëren over het geloof, over christelijke ethiek, over je roeping als christen in de Colombiaanse samenleving, over verschillen tussen kerken (😊). De studenten die via ZOOM meedoen, kijken wat onwennig toe.



Blij dat ze op afstand mee kunnen doen, maar wel wat jaloers op de studenten in het lokaal. Wij bewegen ons met de studenten mee, geven de eerste lessen, hebben de eerste contacten en horen de eerste verhalen. Een volgende keer meer daarover.

‘En Jezus gaf onderwijs...’

Luk. 4:15a

Leestip

Het vergeten dat ons wacht

Een indrukwekkend boek van Héctor Abad Faciolince die schrijft over de moord op zijn vader. Zijn vader Jorge is een bekend medicus uit de tweede helft van de vorige eeuw. Hij streed voor gezondheidszorg voor de armen en gebruikte de pen om te strijden tegen het kwaad. Het boek voert je mee in een ingewikkeld web van draden waarin de Colombiaanse samenleving verwickeld is: draden van geweld over en weer, van idealen en rauwe werkelijkheid, van vergeten en vergelden, van geloof en ongeloof, van passie en gelatenheid. Een boek dat je uitleest met een zucht en een gebed: ‘Heere Jezus, ontferm u over hen’.



De presbyteriaanse kerk

Onze eerste dienst in de Centrumkerk van Medellín werden we verrast en bemoedigd door een preek van de plaatselijke predikant over Jacob bij de Jabbok. Deze geschiedenis heeft in onze voorbereiding een belangrijke rol gespeeld. Jacob, gevlucht voor Ezaú, bemoedigd bij Bethel, gezegend bij Laban met vrouwen, kinderen en vee, moest terug naar de plaats waar hij vandaan kwam. Bij de rivier worstelde Jacob met God om de zegen. En toen hij deze plaats die hij Pniël noemde verliet, ging de zon op! Het was de eerste zondag van de maand. Na de dienst was er ook bediening van het Avondmaal. We beleden samen met de gemeente dat Christus voor ons Zijn lichaam en Zijn bloed gegeven heeft. Een Spaans lied zegt het zo: ‘Ik gaf Mijn leven voor jou, Ik vergoot Mijn bloed. En wat heb jij voor Mij gedaan?’ We liepen terug naar huis, langs de mensen die de straat tot hun verblijfplaats hebben en realiseerden ons hoe belangrijk de kerk op dit plekje van de stad toch is.





Colombia Whatsapp

Wil je meer weten en van dichterbij meeleven, schrijf je dan met behulp van de QR-code in op onze nieuwsapp *Zending in Colombia* of stuur een mail naar jdolewee@gmail.com. Je ontvangt dan wekelijks een 'plaatje met een praatje'.



Hoe word ik zendingsmaatje?

De Hervormde Gemeente te Langbroek (PKN) is onze geestelijke thuisbasis. In vertrouwen heeft zij haar steun uitgesproken om samen met de GZB deze uitzending mogelijk te maken. Wil je onze missie steunen, geef dan een gift of word ons Zendingsmaatje via [deze link](#).



Opgemerkt in Colombia

We zitten bij Don Luis in de taxi. Een kleine, vierkante, gele Hyundai. Enthousiast draait hij aan het stuur. 'Don Luis, hoelang ben je al taxichauffeur?' 'Vierendertigjaar meneer.' 'En hoeveel auto's heb je al gehad?' 'Dit is mijn tweede, meneer.' 'Hoe lang heb je deze dan al?' 'Zeventien jaar, meneer.'

De verkoopster bij de fabriek Haceb. 'Deze inbouw oven voldoet aan de maat die u zoekt. Het is de laatste die we in voorraad hebben, en hij is met korting.' We kijken elkaar blij aan. Afrekenen maar. 'Hier is uw bon. Ik zal hem even voor u halen...' Hm. Hoe krijgen we die oven van het fabrieksterrein naar de metro en de trap op in het appartement? Gelukkig kon die ook bezorgd worden.

We staan in de winkel en willen afrekenen. 'Uw identificatiebewijs graag.' We geven ons paspoort. De kassière raakt in verwarring. Identiteitsbewijzen hier hebben alleen maar cijfers, letters passen niet in het systeem. Geen nood, voor elke letter wordt een nul ingevuld en we kunnen afrekenen.

Gebed

Voorbede voor:

Start van het nieuwe academische jaar op het seminarie

Verder ingroeien in de Colombiaanse cultuur

Visumprocedure

Presbyteriaanse kerk die met kleine kracht een grote opdracht heeft

Wijsheid om de juiste dingen te doen

Dankzegging voor:

Familie, TFC en gemeente van Langbroek die veel voor ons betekenen

Negen gemeenten die betrokken zijn bij onze uitzending

Bevestiging van Jan als predikant en de uitzendingdienst naar Colombia

Goede reis en warme ontvangst in Medellín.

Een blik naar voren

De start is gemaakt. Onze agenda wordt voorzichtig ingevuld. Voor Jan betekent dit een vak op de FUSBC, de begeleiding van een enkele theses. Een ervan over het effect van het volgen van een universitaire studie op het godsbeeld van jongeren afkomstig uit Lutherse kerken en de kerk van de Vierwindstreken. Een ander over de invloed van evangelisatie bij het verlaten van de prostitutie door jonge Latijns-amerikaanse vrouwen. Ook zal hij de aankomende maanden enkele keren voorgaan en zich invoegen in de landelijke commissie kerkplanting. Wilma is begonnen met het meedraaien in het programma 'een luisterend oor' voor straat- en andere buurtbewoners van de centrumkerk en participeert inmiddels in de gebedsgroep van de vrouwen van de zendingswerkers van het seminarie.

Colofon

Jan en Wilma zijn vanuit de Hervormde gemeente te Langbroek uitgezonden naar Colombia. Jan draagt vanuit het Bijbelseminarie in Medellín (FUSBC) en de Presbyteriaanse Kerk (IPCSR) bij aan de vorming en opleiding van een nieuwe generatie theologen en voorgangers en is betrokken bij projecten van kerkplanting in Colombia. Wilma biedt pastorale en sociale ondersteuning aan studenten en is betrokken bij diaconale en sociale programma's op het seminarie en in de kerk. Deelgenoot in deze uitzending zijn de Hervormde gemeenten van Hellow, Hollandscheveld (Rehoboth), Wekerom, Vinkeveen, Kampen, Putten, Kootwijkerbroek, Werkhoven, Overlangbroek en Wijk bij Duurstede.

Website: www.gzb.nl/janenwilma
Facebook: [wilma_van_doleweerd](https://www.facebook.com/wilma_van_doleweerd)
Instagram: [wilma.van.doleweerd](https://www.instagram.com/wilma.van.doleweerd)
LinkedIn: [linkedin.com/in/jhvdoleweerd](https://www.linkedin.com/in/jhvdoleweerd)
Twitter/X: [@jhvdoleweerd](https://twitter.com/jhvdoleweerd)
Email Jan: jvdoleweerd@gzb.nl
Email Wilma: wvdoleweerd@gzb.nl

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt uw gift overmaken naar IBAN
NL91INGB0690762445 o.v.v. TFC Jan en
Wilma van Doleweerd

Het thuisfront



Welkom op de
GZB-DAG

D.V. zaterdag 9 maart 2024

Barneveld | middag óf avond

Inspirerende sprekers uit Centraal-Azië
Kinderprogramma met Marcel en Lydia Zimmer
Tienerprogramma | Ontmoetingsplein
Workshops | Velling | GZB-Jongerencafé

Meer info en aanmelden
www.gzb.nl/gzbdag



Eruit gelicht: 15 december 2023

Boeken, Colombiaanse koffie, kaarten en planten; het was een gezellige drukte op de door de TFC georganiseerde verkoop in december. Met een goede opbrengst. Minstens zo belangrijk waren de ontmoetingen en gesprekken. De Colombiaanse koffie viel in goede smaak. Word vervolgd!