

Kerklanken 60e jaargang nummer 5 maandag 4 maart
Preekbeurten

Zondag 10 maart

10.00: ds. A. van Zetten, Bennekom
18.30: ds. M.J. Schuurman, Oldebroek
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Renovatie pastorie)

Woensdag 13 maart (bidag)

10.00: ds. H. Westerhout, Nunspeet
19.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Kerk

Zondag 17 maart

10.00: ds. A. van Mourik, Emst
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Kosten catechese en kringwerk)

Kinderoppas

Zondag 10 maart

Boven: Anieke Morren en Anne van Riessen
Beneden: Caroline Kampert, Diana de Ruiten en Bernadette Heij

Woensdag 13 maart (bidag)

Beneden: Dora Jansen, Eveline Jonkers, Debora Moerman en Fleur van den Brink

Zondag 17 maart

Beneden: Evianne Krooneman, Karin van de Brink en Geanne Huttinga
Opstap

Zingen voor de dienst

Zondag 10 maart

v.m. Psalm 101:2
n.m. Psalm 50:1

Woensdag 13 maart (bidag)

v.m. Psalm 115:7
n.m. Psalm 116:1

Zondag 17 maart

v.m. Psalm 8:4
n.m. Psalm 22:1

Agenda

20/03 Vrouwenvereniging
21/03 Mannenvereniging
21/03 Bijbelkring

Omzien naar elkaar

Bij Marco en Bernette van den Brink (Roekelseweg 34) is op donderdag 15 februari een zoon geboren: Timotheüs Jan Jaron. Zijn roepnaam is Timo, en hij is het broertje van Thirza, Ralph en Sofie.

Henk en Henriëtte de Vries (Stomphorst 18) ontvingen op woensdag 28 februari een zoon met de naam Henk Wouter. Henk is het broertje van Veraly en Nora.

De gezinnen Van den Brink en De Vries zijn dankbaar en verwonderd over wat God hun geeft. We feliciteren ze hartelijk met de geboorte van Timo en Henk, en wensen hun Gods onmisbare zegen toe. Tineke Kelderman (Edeseweg 15A) is woensdag 28 februari in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie. De operatie is geslaagd en de tumor bij haar maagwand is weggehaald. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis. Welk traject nu nog volgt is onduidelijk. Voor de oproep en de geslaagde operatie is er enorme verwondering; Goddank.

Piet Willemsen is voor een operatie op 27 februari opgenomen geweest in het UMC en verblijft nu voor revalidatie in De Hoogstraat in Utrecht. Een langdurig traject van vermoedelijk zes tot acht weken. Er is dankbaarheid voor de geslaagde operatie. We dragen Piet, zijn vrouw Ria en hun

kinderen op aan de Heere met het gebed om Zijn voortdurende ontferming en hulp. Nu Piet zo lang moet revalideren is een kaartje met medeleven uit de gemeente ongetwijfeld welkom; zijn adres is Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Rembrandkade 10 te 3583 TM Utrecht.

Jan Hooijer (Edeseweg 48) gaat vrijdag 8 maart voor een operatie naar het ziekenhuis. We leven mee met hem, en bidden de Heere God om een geslaagde operatie, zodat er genezing zal zijn.

We leven als gemeente mee met de families Bettink, Blankespoor en Vonk na het overlijden in Wicherumloo van hun moeder mevr. Bettink-Oosterman en mevr. Van Maanen-van den Brink. We bidden om de vertroostende nabijheid van de HEERE en citeren daarbij de troostrijke woorden van Ps. 103:17: *Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen.*

In memoriam (I)

Toch nog onverwacht is, na een week van ziekenhuisopname, Hendrik van Lambalgen overleden. Hij overleed op 19 februari, in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde aan de Willinkhuizersteeg 2B, en laat daar Hennie van Lambalgen-Top als weduwe achter.

Drie jaar geleden was Henk al zwakker geworden door de gevolgen van corona. Toch mocht hij er toen weer bovenop komen. Maar zijn longen bleven kwetsbaar. Henk was dankbaar, samen met Hennie en zijn kinderen, voor de jaren die ze nog samen kregen.

Tijdens de rouwdienst in Wekerom op zaterdag 24 februari waren we bijeen voor Woord en gebed. Centraal in de overdenking stond een gedeelte uit Psalm 84 6a, 8: *Welzalig de mens van wie de kracht in U is, (...) zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.* We hebben met elkaar nagedacht over het strijden van de goede strijd in dit leven. In die strijd zijn er krachten nodig die wij niet van onszelf hebben, maar die wij in God ontvangen. Juist in de dorre dalen van ons leven maken wij God tot onze bron (v. 7). Het geheim van de kracht waarover de dichter spreekt is uiteindelijk de kracht van het kruis. Daar strijdt Christus voor ons, en overwint de strijd tegen de zonde, de duivel en de dood. Hij staat op en gaat terug naar Zijn Vader. In het levende geloof mogen we weten dat we aan Hem verbonden zijn, en dat we Hem achterna gaan. Eens zullen we dan voor Hem verschijnen, Hem ontmoeten.

Wij wensen Hennie, met haar kinderen en kleinkinderen, de sterkte en troost van de HEERE toe in dit verdrietige verlies. We denken daarbij ook aan de enige zus die achterblijft, Marie Hek-van Lambalgen.

Correspondentieadres: Willinkhuizersteeg 2B, 6733 EB Wekerom.

Ds. A. van der Werf

In memoriam (II)

Op vrijdag 23 februari is na een langdurig ziekbed Gerrit Jan Bokschoten overleden. Hij mocht de leeftijd van 79 jaar bereiken.

Bij de eerste ontmoeting met hem en zijn vrouw op 1 mei 2021 deelde hij mee dat hij prostaatkanker had met uitzaaiingen in de botten. Medisch gezien was er geen genezing meer mogelijk. Wel zou hij pijnbestrijding krijgen. Zij kregen een moeilijke boodschap om te verwerken. De artsen waren zeer verwonderd dat hij nog drie jaar leefde voordat hij stierf. Jan Bokschoten mocht zijn leven in Gods handen leggen. Het was zijn gebed: *'Laat mij, o Heere, mijn leven in Uw handen leggen en leer mij telkens weer "Uw wil geschiede..." zeggen'*. Dit staat ook bovenaan de rouwkaart vermeld. Na veel geestelijke strijd mocht hij tot de overgave aan de Heere komen en was hij bereid om heen te gaan naar het Vaderhuis om altijd bij zijn Heere en Heiland te zijn.

We hebben in de afscheidsdienst Johannes 14:2 overdacht, waarin Jezus Christus Zijn discipelen troost met de woorden: *In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.*

Wij wensen mevr. Bokschoten-Folmer met haar kinderen en (achter)kleinkinderen de kracht en troost van de Heere toe in het verlies. En ons gebed is dat zij allen met ons zullen heenreizen naar het Vaderhuis. Als wij van harte in de Heere Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heiland, geloven en Hem trouw willen volgen, dan zullen we zeker zalig worden.

Correspondentieadres: De Riemt 18,6733 EL Wekerom.

Ds. D.C. Floor

Uit de pastorie

Als u dit leest, is de zondag waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt weer voorbij. Maar nu ik dit schrijf moet het nog gevierd worden. Het is bijzonder om het Avondmaal voor het eerst als predikant te vieren én het te bedienen. In deze zelfde week, woensdag 28 februari om precies te zijn, vernam ik van twee (oud) medestudenten dat zij beroepbaar gesteld zijn in de PKN. Dat is iets om geweldig

dankbaar voor te zijn, want de nood is groot. In de vacaturetijd van Wekerom was dat ongetwijfeld voelbaar. *Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?* (Rom. 10:14) Laten we bidden om nieuwe predikanten die het Woord van onze God zuiver na(s)preken.

Een hartelijke groet, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen

Goedkope genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar. Omdat de genade toch alles alleen doet, daarom kan alles bij het oude blijven. 'Al ons doen is toch tevergeefs. De wereld blijft de wereld en wij blijven zondaars, ook al leeft men nog zo braaf.' Laat een christen dus maar net zo leven als de wereld; laat hij de wereld maar in alles gelijkvormig zijn (...) De christen moet dus niet navolgen, maar zich troosten met de genade! Dat is goedkope genade als rechtvaardiging van de zonde, maar niet als rechtvaardiging van de boetvaardige zondaar, die van zijn zonde aflaat en omkeert; geen vergeving van de zonde, die van de zonde scheidt. Goedkope genade is genade die wij voor ons zelf hebben. Goedkope genade is prediking van de vergeving zonder verootmoediging; doop zonder de tucht van de gemeente; avondmaal zonder belijdenis van zonden; absolutie zonder persoonlijke biecht. Goedkope genade is genade zonder navolging, genade zonder kruis, genade zonder de levende, mens geworden Jezus Christus.

Kostbare genade is de verborgen schat in de akker, ter wille waarvan de mens heengaat en met vreugde alles verkoopt wat hij had; de kostbare parel, ter wille waarvan de koopman al zijn goederen prijsgeeft; de koningsheerschappij van Christus, ter wille waarvan de mens zich het oog dat hem ergert, uitrukt; de roepstem van Jezus Christus, waarop de discipel zijn netten verlaat en navolgt. Kostbare genade is het Evangelie, dat altijd weer moet worden gezocht, de gave waarom moet worden gebeden, de deur waarop moet worden aangeklopt. Kostbaar is zij, omdat zij oproept tot de navolging; genade is zij, omdat zij oproept tot de navolging van Christus; kostbaar is ze, omdat ze de mens het leven kost; genade is zij, omdat ze hem pas zo het leven schenkt; kostbaar is ze, omdat ze de zonde verdoemt; genade, omdat ze de zondaar rechtvaardigt.

(Dietrich Bonhoeffer, *Navolging*)

Stille Week – Avondgebed

Het is goed en belangrijk om stil te staan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Dat willen we ook dit jaar opnieuw doen door drie bijeenkomsten te organiseren in de Stille Week. Deze momenten van verstilling kunnen ons helpen om ons te richten op het Lijdensevangelie. We zien ernaar uit elkaar hier te ontmoeten.

Avondgebeden in de hervormde kerk te Wekerom:

Thema: Strijd op weg naar het kruis

Dinsdag 26 maart: 19.30-20.00 uur

Woensdag 27 maart: 19.30-20.00 uur

Donderdag 28 maart: 19.30-20.00 uur

Uit de kerkenraad

Doopdienst D.V. 24 maart

In verband met de doopdienst van D.V. 24 maart is er zaterdag 9 maart gelegenheid tot doopaangifte van 13.30 tot 14.00 bij de scriba De Ring 12. Doopzitting zal gehouden worden op donderdag 14 maart.

Van de diaconie

Collecten

De collecte van zondag 17 maart is bestemd voor stichting Kimon. Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie. Ze richt zich op noodlijdende kinderen wereldwijd. De focusgebieden van stichting Kimon liggen vooral op het Afrikaanse continent en in Roemenië, Oekraïne en Bangladesh. Via zending en hulpverlening helpt de stichting om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Zo willen we dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Diaconaal meldpunt

Op de website van Hervormd Wekerom vindt u een knop 'diaconaal meldpunt'. Hier bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor iemand anders, voor

praktische of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Afsluiting catechisatie seizoenen

Israël en de Bijbel en de huidige situatie

Op dinsdag 19 maart is er in de kerk een avond met spreker ds. Kees van Velzen. Aanvang 19.00 uur. Er wordt ook een collecte gehouden. Er is een pauze met koffie/thee/frisdrank. Mevrouw Alers hoopt er te zijn met een tafel met Israëlproducten en ook zal er een boekentafel zijn.

'Israël, de Bijbel en de huidige situatie', dat is het thema waar ds. Van Velzen over spreekt. De wereld kijkt gespannen naar het Midden-Oosten. De oorlog met Hamas, Hezbollah, de Houthis, de dreiging uit Iran. Geen wonder dat mensen overal ter wereld bezorgd zijn. In mei 1948 keek de wereld eveneens vol spanning naar het Midden-Oosten. Toen werden profetieën in Gods Woord vervuld. Wat zegt Gods Woord voor onze tijd?

Ds. Van Velzen werkte bij de Evangelische Omroep jarenlang als hoofd van de afdeling nazorg en was betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen, Lelystad en Huizen. Hij is tevens voorzitter van BEZ/Onze Hoop. Ds. Van Velzen: 'De tijd waarin we leven is uitermate spannend, christenvervolgung is er als nooit tevoren. Antisemitisme is bezig aan een verschrikkelijke comeback. Profetieën worden voor onze ogen vervuld. De tijd is vergevorderd.'

Deze avond is zeer aan te raden en iedereen, heel de gemeente en daarbuiten, jong en oud, wordt dan ook hartelijk uitgenodigd!

Catecheseteam

Zondagsschool

Het zondagsschoolseizoen zit er alweer bijna op voor dit jaar. Wat was het fijn om te zien dat er zo veel jonge kinderen bij gekomen zijn!

Het seizoen zal afgesloten worden met de paasviering. Deze zal op 24 maart van 14.00-15.00 uur in de grote zaal van Elim gehouden worden. We nodigen alle kinderen van de zondagsschool en hun ouders daarvoor uit. We hopen op uw komst!

Hartelijke groet, de zondagsschoolleiding

ZEC

Voorjaarszendingscollecte

Op zondag 10 maart is er weer de jaarlijkse voorjaarszendingscollecte, die bestemd is voor het project Deelgenoten. Hiermee steunen we het werk dat Jan en Wilma van Doleweerd in Colombia doen. Van harte aanbevolen!

Woord en Daad

Krentenbroodactie

Deze heerlijke krentenbroden, € 6,50 per stuk, kunt u tot 9 maart bestellen. Bestellen doet u door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL87RABO0368518949 t.n.v. St. Woord en Daad o.v.v. het aantal, met of zonder spijs, en uw naam en adres. De bestellingen worden op 26 en 27 maart thuisbezorgd in Wekerom, Harskamp, Otterlo en buitengebied. De opbrengst is bestemd voor Woord en Daad.

Bedankt

Beste gemeenteleden,

Na negen jaar deel te zijn geweest van de hervormde gemeente in Wekerom, hebben wij besloten om over te gaan naar een andere gemeente.

Wij zijn dankbaar voor wat wij ontvangen hebben in de hervormde gemeente. Tegelijk verlangen we naar meer van God en naar de kracht die er is in Christus, waar de Bijbel over schrijft. Ons spreekt het beeld aan waar Paulus aanmoedigt om niet bij moedermelk te blijven. Zo verlangt God ernaar dat we stappen maken en groeien. Ons diepste verlangen is: 'Christus te kennen en de kracht van Zijn opstanding'.

Zoals we al schreven, zijn we erg dankbaar voor wat we hebben ontvangen. Vanaf het allereerste moment zijn we hartelijk en warm ontvangen door iedereen. Ook zijn we dankbaar voor het vertrouwen wat we ontvingen om mee te mogen bouwen in deze gemeente. Daarom vonden we het ook moeilijk om deze keuze te maken, maar weten we dat we uiteindelijk allemaal deel uit maken van één kerk waar Jezus het hoofd is.

In Christus verbonden, hartelijke groet, David en Mirjam, Boaz, Naomi en Loïs Ploeg

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerklanken (een driewekennummer) graag voor zaterdag 16 maart a.s. voor 12.00 uur bij kerklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!

Onder Algemeen:

LoodsW opent zaterdag 9 maart op nieuwe locatie

In augustus 2020 startten wij met onze kringloop aan de Wekeromsdijk in Wekerom; u heeft het ongetwijfeld wel eens een bezoekje gebracht. Een mooi onderkomen waar we ruim drie jaar met veel plezier onze koopwaar aan de man brachten. Vanwege de verhuizing van de eigenaar van deze loods waren wij genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe locatie en nu, na een aantal maanden van voorbereiding, hoopt LoodsW op zaterdag 9 maart zijn deuren te openen op de nieuwe verkooplocatie: Hoge Valkseweg 13 in De Valk. Het belooft een gezellige dag te worden met meerdere leuke (verkoop)acties. Zo ontvangt iedere klant die op die dag voor minimaal € 25,- besteedt van ons een LoodsW-cadeaukaart t.w.v. € 10,- en maakt u kans op een leuke prijs bij de kassabonactie. Voor kinderen is er een grabbelton met leuke prijsjes!

LoodsW is een kringloods waarin veel (tweedehands) spullen verkocht worden. Iedere zaterdagochtend kunt u ons prachtige assortiment komen bewonderen. Er staat een team van verkopers paraat om u te helpen bij uw aankopen. Alle producten zijn overzichtelijk opgesteld, schoongemaakt, gecontroleerd en geprijsd. Wij vinden het belangrijk om op een duurzame manier met onze wereld om te gaan. Gebruikte spullen krijgen daarom bij ons een tweede kans. Met de opbrengst steunt LoodsW twee goede doelen. Een gedeelte ervan gaat naar Woord & Daad. Het andere gedeelte is bestemd voor het jeugdwerk van de hervormde gemeente te Wekerom.

Hartelijk uitgenodigd op zaterdag 9 maart voor onze eerste verkoopdag aan de Hoge Valkseweg 13 in De Valk. Wij zijn deze dag extra lang geopend, namelijk van 9.00 tot 15.00 uur, en vervolgens weer iedere zaterdagochtend op onze gebruikelijke openingstijden van 9.00 tot 13.00 uur. Welkom, de koffie staat klaar!