

Kerklanken 60e jaargang nummer 6 maandag 18 maart

Preekbeurten

Zondag 24 maart

10.00: ds. A. van der Werf

18.30: ds. M. van de Ruitenbeek, Uddel

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Renovatie pastorie)

Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag)

19.00 ds. A. van der Werf

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Onderhoud)

Zondag 31 maart (Eerste Paasdag)

10.00: ds. A. van der Werf

18.30: ds. P.B. Verspuij, Otterlo

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Maandag 1 april (Tweede Paasdag)

10.00: ds. A. Vonk Noordergraaf, Uddel

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Zondag 7 april (Heilige Doop)

10.00: ds. A. van der Werf

18.30: ds. A.J. Mensink, Elburg

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Jeugdwerk)

Kinderoppas

Zondag 24 maart

Boven: Gerdie van Laar en Gerlise van Luttkhuizen

Beneden: Gerjanne van Essen, Inge van Laar en Gerianne van Luttkhuizen

Zondag 31 maart (Eerste Paasdag)

Beneden: Jacolien van Dijk, Jacolien van den Dikkenberg en Jolijn Kranendonk

Opstap

Maandag 1 april (Tweede Paasdag)

Boven: Gerrie Klok en Levi Klok

Beneden: Jannie Teunissen, José Gort en Lydia Breen

Zondag 7 april

Boven: Mariëlle Heiwegen en Melanie Heij

Beneden: Mariëlle Blotenburg, Marion Hek en Noa van Heerikhuizen

Zingen voor de dienst

Zondag 24 maart

v.m. Psalm 21:4

n.m. Psalm 118:11

Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag)

n.m. Psalm 117:1

Zondag 31 maart (Eerste Paasdag)

v.m. Psalm 79:7

n.m. Psalm 97:7

Maandag 1 april (Tweede Paasdag)

v.m. Psalm 118:11

Zondag 7 april

v.m. Psalm 119:3

n.m. Psalm 120:1

Agenda

26/03 Avondgebed Stille Week
27/03 Paasviering ouderen
27/03 Avondgebed Stille Week
28/03 Avondgebed Stille Week
06/04 Gebedsgroep

Jarigen

03/04 Dhr. J. van de Haar	Edeseweg 140	6733 AJ	(78 jaar)
04/04 Dhr. D. Janssen	A.G. Wijersweg 16	6733 AS	(75 jaar)
05/04 Mevr. N. Brobbel Dorsman	Evekinkweg 41	6733 BA	(85 jaar)
06/04 Dhr. H. van Voorthuizen	A.G. Wijersweg 6	6733 AS	(80 jaar)
17/04 Dhr. E. van Butselaar	Edeseweg 69	6733 AC	(85 jaar)
18/04 Dhr. A. van den Berg	Edeseweg 51 C202	6733 AC	(94 jaar)
18/04 Mevr. M.C. Hek-van Lambalgen	Tepelenburgweg 3-8	6732 AS Harskamp	(79 jaar)
21/04 Dhr. H. van Voorthuizen	Otterloseweg 28	6733 AM	(76 jaar)
23/04 Dhr. J.W. van de Krol	Edeseweg 75 1	6733 AC	(77 jaar)
27/04 Mevr. M.J. Vermeulen-van de Berkt	Matendijk 3	6733 JD	(79 jaar)
28/04 Mevr. W. Huijsman-van Wikselaar	Evekinkweg 44	6733 BC	(80 jaar)

Omzien naar elkaar

Gerry Top-Kampert (Lage Valkseweg 80A) heeft afgelopen vrijdag de laatste van 23 bestralingen gehad. Alle bestralingen, hyperthermie en het 23 keer op en neer rijden naar Amsterdam samen met Wout in deze reeks van de afgelopen weken zijn daarmee voor nu klaar. De komende tijd staat in het teken van aansterken van deze vermoeiende behandeling.

Jan Hooijer (Edeseweg 48) is geopereerd en kwam weer thuis uit het ziekenhuis. Er is dankbaarheid voor de geslaagde operatie, al blijft het uiteindelijke resultaat ervan nog spannend. We bidden met hem om verder herstel.

Als gemeente leven we mee met de familie Roelofsen-den Hartog, De Ring 12. Een zwager van Jacco en Karin is onlangs overleden. We bidden hun de sterkte en de nabijheid van de HEERE toe in dit verlies.

Mevr. Anette Klok-Groothedde, voor de meesten 'juf Klok', is na een korte periode van ziekte overleden. Vrijdag 15 maart waren de rouwdienst (HHG Lunteren) en de begrafenis. We denken aan haar man en kinderen en verdere familie. Ongetwijfeld zal het op alle leerlingen, of je nu les hebt gehad van juf Klok of niet, veel indruk hebben gemaakt. Psalm 86:6 betekende veel in haar leven en was het gebed van haar hart. Juf Klok is er niet meer, maar dat getuigenis blijft.

Uit de pastorie

We leven in deze weken toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Een bijzondere tijd, omdat het gaat over de kern van het Evangelie. Kruis en opstanding. Jezus is onze Kruiskoning. Het gaat uiteindelijk niet om ons, maar om Zijn volbrachte werk. We wensen daarom iedereen een zegenrijke tijd toe. Hartelijke groet van ons allemaal, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen

Wat is gereformeerd?

Wat is toch gereformeerd? Dat staat in de Bijbel. Natuurlijk, het woord *gereformeerd* staat niet in de Bijbel, maar de zaak, de heerlijke werkelijkheid, die achter het woord ligt, die staat er vele malen in. Misschien wel het duidelijkst, het aanschouwelijkst in het boek Job. In dat boek wordt ons uitgebeeld wat het zegt God om God lief te hebben, wat het zegt dat *Zijn eer*, de openbaring van *Zijn heerlijkheid* boven alles staat en gaat.

De Satan verschijnt daar in de vergadering van de kinderen Gods. De vraag van de Heere: 'Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad', die vraag beantwoordt Satan met de venijnige, de vlijmende wedervraag: 'Is het om niet dat Job God vreest?' Die korte vraag dringt zich met haar vlijmende scherpte in het merg der dingen. Satan wil zeggen: Ik doorzie die vroomheid van Job geheel en al, dat is geen echte, geen onbaatzuchtige vroomheid, daar zit natuurlijk eigenbaat, persoonlijk belang achter. Ik begrijp het heel goed: Job vreest U niet om Uzelf, maar om Uw gaven, om het voordeel, dat het dienen van U afwerpt. Och, daar is eigenlijk geen echte, onbaatzuchtige vroomheid, daar is geen wezenlijke toewijding en liefde, daar is helemaal geen liefde, niets is er dan

eigenbelang, niets dan het klimaat van de hel, en voorts wat fraaie namen en woorden, waarmee de mensen zich de ware staat van zaken verbergen. Welbeschouwd is vroomheid niets anders dan zelfzucht.

Zo spreekt de aanklager, de tegenspreker, de kwaadspreker van het begin af. Alle bezwaar tegen God en Zijn dienst is samengeperst in deze vlijmende vraag van Satan: Is het om niet dat Job U vreest? Alle andere bezwaren zijn hierbij vergeleken kinderspel. Hier gaat de strijd om God Zelf. Is het om niet dat Job U vreest? Dat zal dan nu uitgemaakt moeten worden, het zal uitgemaakt worden op de bodem van een mensenleven, in en door de schuddingen van een mensenziel. De hoge God gaat nu met Satan het bekende akkoord aan: aan Job zal alles, alles mogen ontnomen worden, alleen het leven niet. Het leven niet, want anders kan de proefneming niet doorgaan. En laten wij nu eens indenken *wat* hem ontnomen wordt.

Hem worden al zijn bezittingen ontnomen. Hij wordt ineens van rijk doodarm. 't Is het ergste niet, maar 't is toch erg genoeg. Hem worden al zijn kinderen ontnomen. Dat gaat dieper, veel dieper. Hem wordt zijn gezondheid ontnomen. Zijn gebeente en zijn vlees worden aangetast. Hem wordt zijn vrouw ontnomen, niet door de dood, maar door het leven, zij komt tegenover hem te staan. Hem worden zijn vrienden ontnomen, niet door de dood, maar door het leven, zij komen tegenover hem te staan. Gaat het nu nog dieper? Ja, nog dieper. Altijd heeft hem enigszins gedragen het bewustzijn van zijn onschuld in dit bepaalde geval. Ook dat ontvalt hem, niet omdat hijzelf iets bepaalds vindt, maar omdat hij voelt met God te doen te hebben, die zoveel nauwer doorzoekt dan wij. O, wij kunnen ons eigen hart niet *volkomen* doorgronden. Later zal hij verklaren: 'Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, in stof en as.'

Nu is hem alles ontvallen, hij is ten laatste ook aan zichzelf ontvallen. Daar staat hij geheel uitgeschud, tot op de huid uitgekleeft innerlijk en uiterlijk. En laat hij God nu los? Het heeft soms geschieden alsof Satan gelijk zou krijgen. De golven gingen zo hoog. Daar was nu immers niets geen bekoring meer aan de dienst van God. Nee, Satan weet het niet dat er een liefde is, die vele wateren niet kunnen uitblussen, die vele rivieren niet kunnen verdrinken. Een liefde helemaal om niet, om God Zelf, een liefde, die men het liefhebben niet ontleren kan, en die de vraag van Satan in de afgrond duwt met haar voor eeuwig triomferende wedervraag, die zij legt op de lippen van Job: 'Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen?' (Job 13:15a)

Dát is *gereformeerd!*

(Gezamenlijke geschriften van dr. Is. van Dijk, deel V, 435-437)

Stille Week – Avondgebed

Het is goed en belangrijk om stil te staan bij het lijden en sterven van onze Heere Jezus. Dat willen we ook dit jaar opnieuw doen door drie bijeenkomsten te organiseren in de Stille Week. Deze momenten van verstillung kunnen ons helpen om ons te richten op het Lijdensevangelie. We zien ernaar uit elkaar hier te ontmoeten.

Avondgebeden in de hervormde kerk te Wekerom:

Thema: Strijd op weg naar het kruis

Dinsdag 26 maart: 19.30-20.00 uur

Woensdag 27 maart: 19.30-20.00 uur

Donderdag 28 maart: 19.30-20.00 uur

Uit de kerkenraad

In de afgelopen periode zijn er weer verschillende kinderen geboren die binnenkort gedoopt zullen worden. Daar zijn we heel dankbaar voor. Nu stond de doopdienst gepland op 24 maart, maar de bediening van de doop zal plaatsvinden in de morgendienst van 7 april.

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 11 maart jl.

Beleidsplan

Het beleidsplan van onze gemeente dient voor een volgende periode 2025-2029 te worden geactualiseerd. Er is afgesproken om de bespreking in de kerkenraad en op de gemeente avond in twee delen uit te voeren. Daarvoor beleggen we een gemeente avond in mei en in oktober.

We willen tijdens de eerste gemeente avond (mei) met elkaar het gesprek voeren over de gemeente van onze Heere Jezus Christus en onze opdracht als gemeente. Hoe kan, naar de eis van Gods Woord, in de huidige situatie de gemeente het best gebouwd worden tot uitbreiding van Gods Koninkrijk (tekst uit huidig beleidsplan pagina 3).

Dit zien we als fundament voor het vervolggerek op de tweede gemeente avond (oktober). Op deze avond spreken we met elkaar over de beleidsvoornemens voor de komende jaren met zaken als evangelisatie, pastorale en diaconale zorg, communicatie, liturgie, etc.

Groeiplantraject jeugdwerk

De kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel van het team Jeugdpastoraat om in het najaar van 2024 te starten met het Groeiplantraject van de HGJB. Het doel hiervan is om het jeugdwerk beter in kaart te brengen en samen te ontdekken waar kansen en verbeterpunten liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toerusting van jeugdleiders en samenwerking tussen jeugdleiders en ouders. We zullen u op een later moment uitgebreider inlichten over de inhoud van dit traject. Bij vragen kunt u terecht bij het team Jeugdpastoraat en/ of de jeugdouderling.

Studentenkring

Jonge gemeenteleden die gaan studeren zien veel op zich afkomen. Het is meestal een vormende tijd, waarin je in aanraking komt met allerlei ideeën en belangrijke keuzes worden gemaakt. Een mooie tijd, maar ook een tijd waarin verwarring en twijfel aanwezig kunnen zijn. Ook geloofstwijfel is veel voorkomend onder studenten door o.a. de rationele omgeving waar je als student in verkeert. De laatste jaren lijkt het aantal studenten (aan het HBO of de universiteit) vanuit Wekerom toe te nemen. We willen als Hervormde Gemeente hen een plek bieden voor hun geloofsvragen. Het team Jeugdpastoraat wil daarom in 2024 starten met een studentenkring. We zullen allereerst een avond organiseren om met huidige en aankomende studenten over dit idee te praten (datum volgt). Wanneer je hierbij wilt zijn, graag contact opnemen met het team Jeugdpastoraat en/ of de jeugdouderling.

Van de diaconie Collecten

Op zondag 24 maart is de opbrengst van de diaconiecollecte voor stichting Woord en Daad en dan specifiek voor Mozambique. In Mozambique blijven spanningen bestaan tussen de regerende Frelimo-partij en de voormalige rebellenbeweging van de oppositie. Daarnaast is corruptie een groot probleem geworden. Ondanks de recente economische groei door de ontdekking van gasvelden leeft meer dan de helft van de 24 miljoen mensen in Mozambique nog steeds onder de armoedegrens. Woord en Daad biedt behalve hulp aan sponsorkinderen ook hulp aan de hand van projecten in dit land.

De collecte van Goede Vrijdag (29 maart) is bestemd voor algemene diaconale zaken.

Op Eerste Paasdag (zondag 31 maart) hopen we als diaconie te collecteren voor de voedselbank in Ede. Voedselbank Ede heeft contacten met bedrijven die levensmiddelen verwerken of verkopen.

Vrijwilligers van de voedselbank halen bij deze bedrijven de beschikbaar gestelde goederen op. Ook worden wekelijks goederen opgehaald bij het regionaal distributiecentrum in Arnhem. Veel lang houdbare producten worden verkregen via inzamelingen georganiseerd door kerken en scholen. Er wordt veel aandacht besteed aan de houdbaarheid van de producten en aan de wijze waarop deze worden bewaard in koel- en vriescellen van de voedselbank. Bij de samenstelling van de voedselpakketten wordt rekening gehouden met de grootte en de samenstelling van het gezin. Elke week komen de deelnemers hun voedselpakket ophalen, op vertoon van een voedselbankpasje en een identiteitsbewijs.

De diaconiecollecte van Tweede Paasdag (maandag 1 april) is bestemd voor Wicherumloo.

Op zondag 7 april hopen we voor de organisatie NPV te collecteren. NPV staat voor Nederlandse Patiënten Vereniging. Deze organisatie zet zich vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus in voor het leven (vanaf het prille begin tot en met het einde), voor de doordenking van relevante medische ontwikkelingen vanuit de christelijke ethiek en de duiding hiervan. De NPV beïnvloedt (beleid) en staat mensen in gezondheid en ziekte bij door toerusting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp. De NPV houdt zich bezig met veel verschillende thema's zoals onder andere abortus, anticonceptie, IVF, mantelzorg, vaccinatie en euthanasie. Voor meer informatie over deze of andere thema's en de Bijbelse visie daarop vanuit de NPV, verwijs ik u graag naar de website van de NPV. Sommige van deze thema's kunnen dichtbij komen. Als het bij u speelt, is het aan te raden om een luisterend oor te zoeken in uw omgeving of bij een organisatie zoals bijvoorbeeld de NPV.

Verantwoording collecten

Hieronder volgt de verantwoording van de gaven van januari 2024 voor wat betreft de diaconiecollecten.

31 december

Kinderhospice Binnenveld in Barneveld	€ 610,49
1 januari	
Algemene diaconale zaken	€ 283,45
7 januari	
Wycliffe Bijbelvertalers	€ 551,39
14 januari	
Project Deelgenoten	€ 603,30
21 januari	
Wicherumloo	€ 703,65
28 januari	
Voedselbank Ede	€ 545,30

Allen (mede namens de goede doelen) hartelijk bedankt voor de gaven!

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de avondmaalscollecte van afgelopen 3 maart is bestemd voor Naïm. Naïm is een ernstig meervoudig gehandicapte jongen van 21 jaar die recent zijn been heeft gebroken. Hij moest meerdere operaties ondergaan en kan weer een beetje lopen, maar helemaal lopen zal niet meer gaan. Daarom proberen zijn ouders een rolstoelauto aan te schaffen waarmee ze met hem op stap kunnen.

Diaconaal meldpunt

Op de website van Hervormd Wekerom vindt u een knop 'diaconaal meldpunt'. Hier bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor iemand anders, voor praktische of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Ouderen- en alleenstaandenmiddag

Op woensdag 27 maart wordt er samen met de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente een paasviering gehouden. Eerst zullen we gaan brunchen en daarna zal de paasliturgie gevolgd worden. Let op: de tijden zijn van 12.30 uur tot 16.00 uur. Hartelijk welkom!

Van de kerkrentmeesters

De biddagcollecte heeft het mooie bedrag van € 6995,- opgebracht. Hiervoor wordt u allen hartelijk dank gezegd.

Ds. Van der Werf ontving een gift van € 10 voor de kerk. Ds. Floor heeft een gift van € 50,- ontvangen voor de verbouwing van de pastorie.

Zondagsschool

Het zondagsschoolseizoen zit er alweer bijna op voor dit jaar. Wat was het fijn om te zien dat er zo veel jonge kinderen bij gekomen zijn!

Het seizoen zal afgesloten worden met de paasviering. Deze zal op 24 maart van 14.00-15.00 uur in de grote zaal van Elim gehouden worden. We nodigen alle kinderen van de zondagsschool en hun ouders daarvoor uit. We hopen op uw komst!

Hartelijke groet, de zondagsschoolleiding

Verhuisd

Onze vrouw en moeder is op 19 maart in Wicherumloo gaan wonen, op A2 kamer 8. We zijn dankbaar dat ze toch bijna bij ons thuis mag wonen.

Vriendelijke groet, familie Lourens en familie Van de Lagemaat

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 6 april a.s. voor 12.00 uur bij kerkklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!