



### Onze identiteit

De titel van het beleidsplan is bewust gekozen. In deze tijd van verdergaande ontkerkelijking belijden wij dat de Heere Zijn kerk blijft onderhouden en bouwen. Het Woord gaat voort! Ook in Wekerom is een gemeente van Christus die door genade mag staan in de reformatorische traditie. Gods heilig en onfeilbaar Woord is de bron en de norm voor onze gemeente.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.

De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Samen met de Bijbel vormt dit de rotsvaste kern van het geloof en onze identiteit.

### Waarom roept God ons als gemeente

De kerk is de plaats waar Christus met zondaren wil samenzijn. Dat is de kern van de kerk. Jezus Christus is niet alleen het Hoofd van de kerk, maar Zijn werk is ook het kloppend hart. Hij is het die Zijn kerk vergadert in deze wereld. Mensen die bij de kerk behoren, vergaderen dus niet zichzelf, maar zij worden vergaderd tot de gemeente van Christus. Hij roept hen door Zijn Geest. Ook in Wekerom heeft de Heere, de God van het verbond, zich een gemeente verkozen die zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, zoals beschreven in artikel 27 en 28 van onze Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Wij geloven dat er één katholieke of algemene kerk is. God vergadert ons namelijk als gelovigen, die al hun heil van Jezus Christus verwachten. Wij zijn gewassen door Zijn bloed en geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Gods kerk is er altijd al geweest, vanaf het begin van de wereld en zal er zijn tot aan het einde toe. Christus is een Koning, die niet zonder onderdanen kan zijn.

De kerk wordt door God staande gehouden tegen het woeden van de hele wereld, al lijkt ze soms heel klein en zie je bijna niets meer van haar. Gods kerk is niet gebonden aan bepaalde plaatsen of personen, maar verspreid over heel de wereld. Ondanks alle verschillen die er zijn, vormt zij een eenheid door de Heilige Geest en de kracht van het geloof.

Wij geloven dat er buiten de kerk geen heil is. Daarom mag niemand zich aan haar onttrekken en denken dat hij zichzelf kan 'redden'. Wij behoren ons bij haar aan te sluiten, om een gemeenschap en een eenheid te vormen. Wij nemen haar onderricht en leiding aan, buigen onder het gezag van Jezus Christus.....

(uit: Een eigentijdse weergave, door dr. W. Verboom)



### Geloven in toekomst

In deze turbulente tijd met allerlei vluchtige en zinloze aandachtsgebieden mag de kerk tegenwicht bieden. Zij mag haar leden laten ervaren dat lid zijn van een gemeente geestelijke rijkdom en geestelijke voeding geeft. Als tegenwicht en als waarschuwing tegen verleidingen. Zoals een kolenvuur brandend blijft door de samenhangende massa mag ook de gemeente in haar erediensdiensten en samenkomsten harten "brandend houden". Wij belijden dat dit geen mensenwerk is, maar wel dat God mensen inzet om mensen te trekken.

Wij zijn overtuigd van Gods kracht die werkt in harten van mensenkinderen. Daarom staan we in deze wereld met de opdracht getuigenis te geven van Zijn grote daden, die doorgaan en niet zullen stoppen totdat Jezus wederkomt op de wolken van de hemel.

Daarom willen wij als gemeente van Wekerom de deuren open zetten voor iedereen die gevoed, bemoedigd en versterkt wil worden.

Opbouw en groei van de gemeente is een werk van Jezus Christus zelf. Hij schakelt daarbij leden van zijn lichaam, de gemeente, in. Niet alleen de ambtsdragers, maar de hele gemeente mag bijdragen.

In onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël en met tal van andere christenen op deze wereld lezen wij onze opdracht in Mattheüs 28: 19 "Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen".

In onze gemeente willen we in de komende beleidsperiode aandacht schenken aan de belangrijkste verschijningsvormen van een christelijke gemeente en ons daarbij de vraag stellen welke opdracht wij hieruit voor ons als gemeente mogen formuleren. Daarbij gebruiken we ook de uitkomsten van de gemeente avond in 2022 met het thema: "Hoe leven we als één gemeente Jezus 's wederkomst tegemoet".

### Wij staan in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens stil bij:

- De lerende gemeente
- De toegewijde gemeente
- De pastorale gemeente
- De diaconale gemeente
- De missionaire gemeente

Daarbij stellen we bij iedere verschijningsvorm één of meer beleidsvoornemens op om in de komende beleidsperiode 2025-2029 op te pakken.



## Gespreksvragen voor gemeente avond

Over de hoofdstukken 1 t/m 4 ontleen wij aan het boek van dr. Hoek een aantal gespreksvragen voor de gemeenteavond van 5 juni a.s.. Noteer vanuit uw groepje de belangrijkste reacties op deze vragen.

1. Waar liggen volgens u de gevaren voor de gemeente van nu en morgen?
2. Waar ziet u toekomst voor de kerk? Waarop baseert u die hoop?
3. Wat vindt u bemoedigend als u kijkt naar onze gemeente? Hoe kunnen we elkaar hiermee een hart onder de riem steken?
4. Hoe kan er volgens u in de prediking en voorbede voldoende aandacht worden geschonken aan de wezenlijke verbondenheid van Israël en de kerk?

Op de gemeente avond worden deze vragen in kleine groepjes besproken. Iedere groep levert 1 formulier met de reacties in, die dan op later moment worden samengevat voor de volgende gemeente avond. Er is dus geen plenaire terugkoppeling.



Wekerom, mei 2024

Geacht gemeentelid,

Hierbij een persoonlijke uitnodiging voor de Gemeenteavond van D.V. 5 juni.

Bij de vernieuwing van het beleidsplan vinden we het belangrijk dat de inhoud tot stand komt met inbreng van u als gemeente. Zowel deze gemeenteavond als de reeds geplande Gemeenteavond van D.V. 15 oktober (save the date) zullen in het licht van de vernieuwing van het beleidsplan staan.

Bijgevoegd treft u ter voorbereiding informatie aan, compleet met de vragen die we in groepen willen gaan bespreken.

Dus... jong en oud, graag tot ziens D.V. woensdag 5 juni 19.30 Elim.

De Kerkenraad

---

### Concept deel van de tekst van Beleidsplan 2025 - 2029

#### Kerk met toekomst

##### Inleiding

Dit beleidsplan geeft antwoord op de vraag wat de essentie is van ons gemeente zijn. Wat is onze identiteit? Waartoe roept God ons als gemeente? Waarom geloven wij in de toekomst van de kerk?

Als het antwoord op deze vragen door de leden gedragen wordt en uitgedragen wordt, mogen we spreken van een doorleefde identiteit! Dan kunnen we tegenwicht bieden aan de wereld en mogen we belijden dat we wel "in de wereld zijn, maar niet van de wereld".

Dit versterkt ook ons gemeenteleven, omdat we dan een eenheid mogen vormen en eenheid mogen ervaren. Een eenheid in verscheidenheid, maar altijd het oog gericht op Christus en Zijn gemeente. De gemeente als Gods eigendom om de grote daden van God te verkondigen. Het volk dat uit Israël en de volkerenwereld wordt samengebracht!

Een eenheid zoals we lezen in het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17: 20 en 21 " En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt".

Bij dit beleidsplan is gebruik gemaakt van een boek van dr. Jan Hoek "Geroepen in een nieuwe eeuw Geheim en missie van de gemeente".

Onze gemeente is één van de hervormde gemeenten binnen de PKN die het convenant van Alblasterdam hebben onderschreven.