

Kerklanken 60e jaargang nummer 11 maandag 10 juni
Preekbeurten

Zondag 16 juni

10.00: prop. H. van Dam, Leusden
18.30: ds. P. Vroegindeweyj, Kootwijkerbroek
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Renovatie pastorie)

Zondag 23 juni

10.00: prop. H. van Dam, Leusden
18.30: ds. A. van der Werf
Coll.: 1. Diaconie
2. Kerk
3. Extra (Koeling kerk)

Kinderoppas

Zondag 16 juni

Boven: Marion Hek en Melanie Heij
Beneden: Reinetta van Ee, Rolinda Pors en Noa van Heerikhuize

Zondag 23 juni

Beneden: Rosalie van Duinen, Samantha van Vulpen en Renske van den Dikkenberg
Opstap

Zingen voor de dienst

Zondag 16 juni

v.m. Psalm 92:1
n.m. Psalm 88:1

Zondag 23 juni

v.m. Gez. 1:9
n.m. Psalm 89:1

Omzien naar elkaar

Trouwdiensten

Stefan Pater en Leonie Boer hopen vrijdag 21 juni te trouwen. De kerkelijke bevestiging zal om 15.00 uur plaatsvinden in Wekerom. De dienst wordt geleid door ds. Van der Werf. Adres voor correspondentie is: Steenbeekweg 5, 6741 GR, Lunteren.

Reinier Blotenburg en Giset van Donselaar hopen donderdag 4 juli in het huwelijk te treden. De kerkelijke bevestiging wordt geleid door ds. A. Bloemendal in de Oude Kerk te Barneveld. Aanvang van de trouwdienst is 14.00 uur. Hun toekomstig adres is: Lange Voren 76, 3773 AS, Barneveld.

Beide bruidsparen wensen we een mooie en een door God gezegende dag toe.

Jubileum

Peter en Miranda van de Bruinhorst (Edeseweg 86) vierden op 3 juni, samen met hun kinderen, hun 25-jarig huwelijksjubileum. Er is dankbaarheid en verwondering over de trouw van de Heere!

Ziekte en zorgen

Connelie Versteeg (Otterloseweg 28) is dankbaar omdat ze na een onverwachte en spannende operatie weer thuis mocht komen bij haar gezin. Komende tijd staat in het teken van verder herstel.

Piet Willemsen is op vrijdag 7 juni weer thuisgekomen in Bennekom. Hij verbleef 14 weken lang in het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Dat was veel langer dan gedacht en gehoopt. We zijn geweldig verwonderd over het optimisme en de volharding van Piet in al die weken.

Annie Kranendonk (De Ring 142) is weer opgenomen in het ziekenhuis. Op 6 juni kreeg ze een erg ongunstige uitslag. Ze zal de komende tijd een traject ingaan van intensieve behandelingen.

Jan Hooijer (Edeseweg 48) is op dit moment weer aan de beterende hand. Hij heeft slechte dagen gekend, maar nu knapt hij weer op.

In periode van ziekte en zorgen blijkt iedere keer weer dat wij het leven niet in onze hand hebben. Uiteindelijk ligt alles in Zijn hand. We kunnen het ervaren aan den lijve en tegelijk zijn dit woorden om rust in te vinden: *Mijn tijden zijn in Uw hand* (Psalm 31).

Uit de pastorie

Als gezin hebben we een mooie dag op zaterdag 8 juni (gehad). Op het moment van schrijven is de dag nog niet geweest. Maar mijn (enige) zusje – naast drie broers – treedt dan in het huwelijk. Een dag om blij en trots te zijn. Je denkt nog eens terug aan je eigen trouwdag, en aan de tijd erna. Wat gebeurt er veel in korte tijd, wat is er veel om dankbaar voor te zijn. Dat is de trouw van onze hemelse Bruidegom, in goede en in kwade dagen! Een hartelijke groet namens ons allen, ds. A. van der Werf

Voor u gelezen

Alleen-zijn met de Heilige Schrift

Alleen te zijn met de Heilige Schrift! Ik durf het niet! Als ik haar maar opsla: de eerste de beste passage neemt mij onmiddellijk gevangen; zij vraagt mij (en het is alsof God Zélf het mij vraagt): hebt u gedaan, wat u daar leest? En dan, dan ... ja dan ben ik er gloeiend bij. Dan heb ik geen keus: óf dadelijk aan de slag gaan óf onmiddellijk mijn onmacht bekennen!

O alleen te zijn met de Heilige Schrift – en zo niet, dan leest u niet werkelijk Gods Heilige Schrift. Dat het gevaarlijk is alleen te zijn met Gods Woord, is iets dat ook stilzwijgend beaamd wordt juist door mensen van karakter. Zo was er iemand (een flink en ernstig man, hoewel wij zijn besluit niet kunnen goedkeuren) die tot zichzelf zei: 'Ik ben er de man niet naar om iets half te doen – en dit boek, Gods Woord, is een heel gevaarlijk boek voor mij. Het is een heerszuchtig boek: geeft men het een vinger, dan neemt het de hele hand, en geeft men het de hele hand, dan legt het beslag op de gehele mens en dan verandert het misschien eensklaps mijn gehele leven volgens een wonderbaarlijke maatstaf. Nee, zonder mij ook in het minst geringschattend of spottend over dit boek te willen uitlaten – iets waaraan ik een hekel heb – ik stop dit boek weg ergens waar het moeilijk te vinden is, want ik wil er niet alleen mee zijn.' Wij keuren dit niet goed, maar toch is er iets in, een zekere redelijkheid, die wij wél goedkeuren.

Maar men kan zich ook op een geheel andere manier tegen Gods Woord te weer stellen, nl. door er prat op te gaan dat men wel met dit Woord alleen durft te zijn, terwijl dit echter niet waar is. Want neemt de Heilige Schrift, doe uw deur op slot – maar neem er ook tien woordenboeken en vijftientig commentaren bij, dan kunt u haar even rustig en onbekommerd lezen als u de advertentiekolommen leest van uw krant. (...)

Alleen met Gods Woord moest men zijn, zoals de minnaar alleen wilde zijn met de brief, want anders betekende het niet werkelijk de brief van zijn geliefde lezen – en anders betekent het ook niet Gods Woord lezen of in de spiegel zien. En dat was het immers wat wij moesten doen en wat wij in de eerste plaats moesten doen, wanneer wij onszelf tot ons heil in de spiegel van het Woord wilden bezien: wij dienden niet de spiegel te beschouwen, maar onszelf in de spiegel te zien. Wanneer u een geletterd man bent, denk er dan aan dat wanneer u Gods Woord niet op een andere wijze leest, het u overkomen zal dat, nadat u gedurende uw hele leven dag in, dag uit gelezen hebt in Gods Woord, u toch nooit – Góds Woord gelezen hebt.

Maak dan onderscheid, zodat u ertoe komt ook werkelijk (behalve die geleerde lectuur) Gods Woord te lezen, of beken ten minste uzelf dat u, ondanks het feit, dat u er dagelijks in studeert, niet Gods Woord leest en dat u er ook helemaal niets mee te maken wilt hebben. Maar wanneer u er geen bijzondere studie van hebt gemaakt, bedenk dan dat er voor u ook des te minder aanleiding is om scheef te gaan; kom dan dus vlug ter zake, verspil geen tijd met de spiegel te beschouwen, maar bezie onmiddellijk uzelf in de spiegel.

(Sören Kierkegaard, *Weest daders van het Woord: Een woord voor de tegenwoordige tijd*, 31-35)

Uit de kerkenraad

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 3 juni

Deze vergadering stond voor het grootste deel in het teken van het werkbezoek van de classispredikant ds. Van Iperen.

Op basis van persoonlijke reflecties over Psalm 84 voerden we het gesprek over de gemeente en het

ambtswerk in de gemeente. Waar ervaren we zegen en waar zijn zorgen? Een zegen is de voortgaande Woordbediening met een nieuwe predikant, waarbij we ook een zegen ervaren in de volle avondmaalstafels.

We noemden ook het bloeiend jeugdwerk als een zegen. De diakenen ervaren het als een voorrecht dat ze ruimhartig mogen uitdelen en dat de gemeente ook bij rampen royaal geeft. Wel blijft het een zorg of alle nood dichtbij in de eigen gemeente wel wordt opgemerkt. Een punt van zorg is het bijwonen van de avonddiensten; die worden minder bezocht dan de morgendiensten. Helaas een landelijke trend.

De classis stimuleert nieuwe vormen van kerkelijke presentie op plaatsen waar de traditionele erediensten wegvallen of sterk verminderen. Denk aan laagdrempelige samenkomsten door de week of aan huiskringen.

Ds. Van Iperen noemde zijn werk vreugdevol door de ontmoetingen met de kerkenraden (ongeveer 140) in de classis Veluwe. Daarbij mist hij wel een 'eigen' kerkenraad als klankbord. We hebben hem toegezegd om de classispredikant en zijn werk op te nemen op de lijst van regelmatig terugkerende gebedspunten.

Na het zingen van Ps. 84 vers 1 en 2 sluit ds. Van der Werf het werkbezoek van ds. Van Iperen met gebed af.

Terugblik op de gemeenteavond

We kijken met dankbaarheid terug op een mooie gemeenteavond met een grote opkomst van jong en oud uit onze gemeente. Het is bemoedigend voor als ons kerkenraad dat u zo meeleeft met de ontwikkelingen in de gemeente.

Meditatie samengevat

Ds. Van der Werf stond in zijn meditatie stil bij Johannes 17: 20-23. In dit gedeelte, dat bekendstaat als het hogepriesterlijk gebed, wordt de eenheid in Christus benadrukt als levensader voor de gemeente.

Vanaf vers 20 breidt de horizon van Jezus' afscheidsgebed zich uit tot alle toekomstige gelovigen. Want, zo bidt Jezus in vers 20: *En ik bid niet alleen voor dezen (i.e. zijn discipelen), maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn.* Daar valt heel de Hervormde Gemeente van Wekerom dus ook onder. Jezus heeft voor ons gebeden dat wij een hechte, verenigde, geloofsgemeenschap vormen.

Eenheid is niet vanzelfsprekend. Daarom is het gebed van onze eeuwige Hogepriester voor de eenheid en de eensgezindheid van Zijn kerk altijd nodig.

Hoe moeten we dan als gemeenschap omgaan met verschillen? Het is een Bijbelse weg als we vanuit de kern het licht laten vallen op de omliggende zaken. Onze eenheid bestaat in de kern van het Evangelie, namelijk het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Daar moet het om gaan in de prediking. Dat blijkt onder meer ook aan het einde van een van Paulus' brieven (1 Korinthe 15:3):

Want ik heb u ten eerste (!) overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften. Dat is de kern, dat is 'het eerste', zegt Paulus. Deze tekst uit Korinthe is het belangrijkste argument voor een onderscheid in hoofd- en bijzaken in de kerk.

Jezus eindigt Zijn gebed met een doel. Het doel van de eenheid in Christus is het geloof van de wereld. Kerkelijke eenheid heeft dus ook een missionair doel, een hechte, christelijke gemeenschap heeft een wervende kracht in zich. Dat wij als gemeente één zijn en blijven, zodat men in geloof zal erkennen op het gebed van Jezus dat Hij door de Vader gezonden is.

Het was een leerzame overdenking nu we met elkaar spreken over het nieuwe beleidsplan.

Financiën en renovatie

Nadat de financiële zaken aan de orde waren gesteld, werd teruggeblikt op de renovatie van de pastorie. Deze is bijna afgerond en er komt nog een open huis voor de gemeente. Er is brede steun uit de gemeente voor de renovatie en het voorbereidingsproces met deskundigen, waarbij wordt erkend dat het aspect communicatie en informatieverstrekking voorafgaand aan de renovatie beter had gekund.

In de pauze gingen de aanwezigen in subgroepen uit elkaar om een viertal vragen te bespreken over het conceptbeleidsplan. De reacties worden op de volgende gemeenteavond teruggekoppeld en waar mogelijk verwerkt in het conceptbeleidsplan.

Klimaat kerkzaal

Tijdens de rondvraag kwam het klimaat in de kerkzaal aan de orde. Er is geen geld om dit jaar een grote investering te doen, maar er zal worden onderzocht op welke manier met kleine aanpassingen deze zomer toch een draaglijke temperatuur in de kerk kan worden gerealiseerd.

Van de diaconie

Collecten

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 16 juni is bestemd voor het Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is. De doelstelling van het Kinderhospice Binnenveld is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke omgeving. Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatieve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen.

Op zondag 23 juni hopen we als diaconie te collecteren voor stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Deze stichting wil materiële en immateriële steun verlenen aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Vanuit de Bijbel ziet de christelijke gemeente ook een taak naar het Joodse volk toe. De gelovigen in Jezus Christus zijn geroepen om de Joden jaloers te maken op het heil dat in Jezus de Messias is (Romeinen 11:11). Daarom zou de christelijke kerk tot het Joodse volk willen spreken over Jezus als hun en onze Messias. Gelet op de historie van Jodenvervolgingen, ook door christenen, is het bijna niet mogelijk dat gelovigen vanuit de verschillende kerken dat rechtstreeks in Israël doen. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden wil daarom de Messiasbelijdende Joden in Israël helpen in hun taak om van het Evangelie in woord en daad te getuigen.

Om de verkondiging van het Evangelie door Messiasbelijdende Joden te bevorderen, is het eerste doel om Messiasbelijdende gemeenten en voorgangers te steunen. Daarnaast wordt door het steunen van diaconale projecten van Messiasbelijdende Joden in Israël geprobeerd om de Joden jaloers te maken op het heil dat in Jezus de Messias is. Verder hebben Messiasbelijdende Joodse voorgangers in Israël de wens te kennen gegeven dat toerusting van groot belang is. Daarom wordt via uitgeverij Ha Gefen, Bible Society in Israël en Israël College of the Bible in Netanya steun gegeven aan diverse manieren van toerusting in geschrift en via internet.

Diaconaal meldpunt

Kent of bent u iemand die praktische, financiële of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan geroepen om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en daarom hebben wij ook een knop 'diaconaal meldpunt' op de website van Hervormd Wekerom. Hier bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, voor praktische, financiële of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

Van de kerkrentmeesters

Gift

Ontvangen via ds. Van der Werf € 10 voor de kerk.

Mutaties gemeentebestand

Nieuw in de gemeente:

Uit Renswoude: dhr. R. Dorrestijn, Evekinkweg 35

Uit hersteld hervormde gemeente Lunteren: Fam. N. Boer, Wekeromseweg 20

Uit Oldebroek: mevr. M.G. Pors, A.G. Wijersweg 11

Verhuisd binnen de gemeente:

Mevr. J.A. Veldhuizen van Edeseweg 57e naar Edeseweg 150

Fam. Van Duinen van Edeseweg 15 naar De Ring 69

Fam. Beek van Wekeromsedijk 2a naar Willinkhuizersteeg 4, Harskamp

Dhr. E.S. van Veldhuisen van Lage Valkseweg 58 naar Lage Valkseweg 62a

Mevr. R. Schreuder van Edeseweg 27 naar Lage Valkseweg 62a

Dhr. en mevr. Beumer van Vijfsprongweg 9 naar Vijfsprongweg 9b

Vertrokken uit de gemeente:

Naar Ede: mevr. H.M.R. Weideman, Edeseweg 57c

Naar Voorthuizen: mevr. M.T. Bruil, Evekinkweg 28b

Naar Apeldoorn: fam. Wielink, Willinkhuizersteeg 4

Naar Harskamp: mevr. Blankespoor-Vlastuin, De Ring 69

Naar Ede: mevr. G.J.H. van Dam, De Ring 26

Naar Ede: mevr. A.M. Ploeg, Westenengseweg 16

Naar Ede: dhr. L.A. Versteeg, De Ring 144

ZEC

Stukje van Jan en Wilma van Doleweerd

Zout van de aarde

Een kathedraal onder de grond. Daarvan vind je er in de wereld niet veel. In Colombia is er een. In Zipaquirá, in een zoutgrot, 200 meter onder de grond. Langs een 'Via Dolorosa' word je meegevoerd, langs een schouwspel van kruis en kunst naar het hart van de grot met een imposante ruimte van licht en symboliek. Op de looproute kun je zitten, bidden, maar ook selfies maken bij een van de vele kleurverlichte kruisen. Dat dit zich allemaal onder de grond afspeelt, geeft een bijzondere ervaring. In de kerkzaal wordt regelmatig de mis opgedragen.

'Is dit niet een afspiegeling van het hemels Jeruzalem?' mijmeren wij al wandelend richting het hart van de grot. Maar al gauw verstoort een groep toeristen onze gedachten. De welbespraakte gids toetert door de megafon haar informatie door de gangen.

In de zwarte aarde van de zoutberg is veel moois te zien. Te mooi soms. Het kruis van Jezus was niet zo mooi en om van het kruis de betekenis te zien, heb je minstens geloof nodig. Geloof dat in Jezus de Zoon van God ziet, gekomen om de zonden van de wereld weg te dragen. En bij aankomst in de kleurrijke tempel in het diepst van de aarde heb je eerder een gevoel van mineur dan van opwinding en blijdschap.

Als we teruglopen door de lange ronde uitgang snelt het licht van buiten ons tegemoet. Na anderhalf uur staan we opnieuw onder de blauwe hemel. Onwillekeurig worden onze blikken omhooggetrokken en komen de woorden van Jezus in onze gedachten: 'Jullie zijn het zout van de aarde...' Geen kathedraal in het zout, opgesloten in de berg, alleen toegankelijk met een ticket, maar zout van het Evangelie dat zich verspreidt op de aarde. Zout dat mensen in beweging zet met het oog op het hemels Jeruzalem. Iedereen is geroepen!

Gelukkig zag Johannes geen zoutkathedraal. Hij zag een kathedraal uit de hemel neerdalen. Vrij en zichtbaar voor iedereen, bij God vandaan als een tent. De heerlijkheid van God. Overweldigend mooi. Met wel twaalf poorten. Engelen ook. Een kathedraal van glas, niet van aarde. En de volken van de aarde brengen er zelfs van hun heerlijkheid en eer binnen. Wat een perspectief! Zou er in dit hemels Jeruzalem ook een stukje van deze zoutkathedraal te zien zijn?

Terugblik Avond van gebed – Open Doors

Op vrijdagavond 31 mei was de jaarlijkse Avond/Nacht van gebed voor de vervolgte christenen. In honderden plaatsen in ons land waren mensen samengekomen om samen te bidden voor onze vervolgte broers en zussen – wereldwijd – georganiseerd door Open Doors. Samen met Harskamp was deze avond georganiseerd en de bijeenkomst had plaats in Harskamp. We hebben video's gezien waarbij christenen uit Congo, Somalië en Vietnam aan het woord kwamen. Ze vertelden (en zongen) over God, Die ze niet altijd begrepen maar toch liefhebben, juist ook in angst en rouw. Indrukwekkend was ook wat Ayesha uit Somalië zei: 'Als je Jezus hebt ontmoet, kun je nooit meer terug.' De videofragmenten zijn terug te zien op

<https://www.opendoors.nl/wat-kun-jij-doen/ga/evenementen/nacht-van-gebed/gebedsboekje>.

We zien terug op een gezegende avond.

Hopelijk komen er volgend jaar wat meer mensen uit Wekerom, want aantal deelnemers vanuit onze gemeente was erg laag.

Rectificatie

Door onoplettendheid stond in het vorige nummer de verjaardag van Mw. Van de Pol-Van den Brink, Edeseweg 51A1 vermeld. Mw. Van de Pol is echter in februari overleden. Aan de betrokken families (Van de Pol, Van de Brink, Ferwerda, Vonk) bieden we hierbij excuses aan.

Bedankt!

We zijn verwonderd over de vele blijken van meeleven in de achterliggende periode. Een kaartje, appje, onverwachte bos bloemen... Heel bijzonder om te merken hoeveel mensen er in zo'n periode 'om je heen staan'. Hartelijk dank. Karin en Jacco Roelofsen

Kopij inleveren

Kopij voor de volgende Kerklanken graag voor zaterdag 22 juni a.s. voor 12.00 uur bij kerklanken@hervormdwekerom.nl. Bij voorbaat dank.

Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!