

Kerklanken 60e jaargang nummer 12 maandag 24 juni  
Preekbeurten

Zondag 30 juni

10.00: ds. H.A. Samson, Harderwijk

18.30: ds. M. van Leeuwen, Hierden

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Kosten ondersteuning pastoraat)

Zondag 7 juli

10.00: ds. L. Hak, IJzendoorn

18.30: ds. A. van der Werf

Coll.: 1. Diaconie

2. Kerk

3. Extra (Renovatie pastorie)

**Kinderoppas**

Zondag 30 juni

Boven: Wiltine Moerman en Rico van Essen

Beneden: Alice Breen, Angelique Blankespoor en Riëlle Huttinga

Zondag 7 juli

Beneden: Anieke Morren, Caroline Kampert en Tamar van Kruistum

Opstap

**Zingen voor de dienst**

Zondag 30 juni

v.m. Psalm 81:12

n.m. Psalm 141:2

Zondag 7 juli

v.m. Psalm 86:1

n.m. Psalm 63:3

**Agenda**

06/07 Gebedsgroep

**Jarigen**

|       |                                      |                       |                  |           |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 04/07 | Mevr. B. Lourens-Methorst            | Edeseweg 51 A2        | 6733 AC          | (85 jaar) |
| 11/07 | Mevr. H.B. Boonzaaijer-van de Haar   | Dorpsplein 9          | 6733 AV          | (78 jaar) |
| 12/07 | Dhr. D. Bleijenberg                  | Lage Valkseweg 61     | 6733 GB          | (83 jaar) |
| 14/07 | Mevr. E. Blankespoor-Hazeleger       | Ruttenbeeklaan 49     | 6733 AZ Harskamp | (76 jaar) |
| 20/07 | Mevr. J.H. Bloem-Scheperkamp         | Edeseweg 51 C4        | 6733 AC          | (86 jaar) |
| 21/07 | Mevr. M. van Beek-Schut              | Lage Veldweg 20       | 6741 JL Lunteren | (75 jaar) |
| 23/07 | Mevr. B.A. Mulder                    | Roekelseweg 1         | 6733 BN          | (88 jaar) |
| 25/07 | Dhr. H. van Luttkhuizen              | Wekeromse Buurtweg 16 | 6733 BE          | (78 jaar) |
| 27/07 | Mevr. A. Schreuder-Schreuder         | Edeseweg 51 A1        | 6733 AC          | (91 jaar) |
| 27/07 | Mevr. E.G. van Lambalgen-Beumer      | Edeseweg 96C          | 6733 AG          | (79 jaar) |
| 28/07 | Mevr. H. Kleijer-Liefting            | A.G. Wijersweg 4      | 6733 AS          | (80 jaar) |
| 30/07 | Mevr. H. van Driesten-van den Heuvel | Lage Valkseweg 25     | 6733 GA          | (83 jaar) |
| 30/07 | Dhr. B. van Laar                     | Wekeromse Buurtweg 21 | 6733 BE          | (76 jaar) |
| 31/07 | Dhr. J. Elbertsen                    | Schoolsteeg 4         | 6733 AW          | (80 jaar) |

**Omzien naar elkaar**

*Jubileum*

Jan en Willeke Jonkers (Edeseweg 12) waren zaterdag 22 juni 40 jaar getrouwd. We feliciteren hen met dit prachtige huwelijksjubileum, dat ze samen met hun kinderen en kleinkinderen hebben kunnen vieren. We danken met hen voor de trouw van onze God als we terugzien, en bidden hun Zijn zegen toe.

### *Zieken*

Cor Bruil (Van Delenerf 21) is opgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht achter zijn longen. Inmiddels mocht hij ook weer thuiskomen.

Annie Kranendonk (De Ring 142) kwam weer thuis uit het ziekenhuis. De komende tijd zal gekeken worden naar juiste behandelingen. Een woelige periode voor Sjaak en Annie.

Voor alle zieken, ook hen die net met name genoemd zijn, bidden we om troost van de Heere. In de ziekentroost (achter in ons Bijbeltje) wordt ergens de regel aangehaald uit de Bijbel: 'Als wij nu met Christus lijden, zo zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden.'

### *Overlijden*

De families Pol, Van den Brink en Van den Hoek verloren op zaterdag 8 juni een broer, zwager en oom. Onze gedachten zijn bij deze families nu ze rouw met zich meedragen.

We zijn ook verslagen door het indringende overlijden van de 17-jarige Royd Dirksen. Onze gedachten en gebeden zijn bij de in rouw gedompelde familie. In de rouwdienst van zaterdag 22 juni speelde de organist bij het binnendragen van Royd het lied 'Er is een God die hoort'. Daarin staan deze regels: 'Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, wacht niet te lang, 't is spoedig te laat. Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord, er is een God die hoort; Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht, Jezus is 't eeuwig licht.'

### **Uit de pastorie**

Op zondag 30 juni zal prop. M. Bos bevestigd worden en intrede doen in de hervormde gemeente van Ederveen. Hij is hier in Wekerom ook meerdere keren voorgegaan, en dat zal in de toekomst ook nog wel gebeuren. Het is een studievriend van mij en we hebben nog steeds regelmatig contact. In de bevestigingsdienst hoop ik dan ook deel te nemen aan de handoplegging. Een bijzondere dag waar we naar uitzien. Ds. Ten Hove zei het in de bevestigingsdienst al: Gods Woord gaat voort! Een hartelijke groet, ook van Babeth en Marit, ds. A. van der Werf

### **Voor u gelezen**

De kerk hoeft niet naar de waarheid te zoeken. De kerk heeft een belijdenis en daarin spreekt zij uit met grote beslistheid wat haar geloof is, een geloof dat rust in Gods Woord. Het is niet zó, zeiden de gereformeerde vaders, dat we alles nog eens moeten overdoen. Het is niet zó dat we onbevooroordeeld bij de Bijbel kunnen beginnen, net alsof de kerk niet reeds een geschiedenis heeft. Het is niet zó dat iemand in z'n eentje een streep kan halen door heel het belijden van de kerk der eeuwen en kan zeggen: 'Ik begin bij de Bijbel alleen.' God heeft de eeuwen door Zijn Woord aan de kerk toevertrouwd. Hij heeft haar beloofd dat Hij haar in alle waarheid zal leiden, en dat heeft Hij ook gedaan. Het is nameloze arrogantie om te menen dat pas bij óns de waarheid begint; het is ook zelfbedrog.

Wil dat dan zeggen dat de traditie normatief is? Helemaal niet. Alleen Gods Woord heeft absoluut gezag. Dat Woord staat boven alle menselijke geschriften, dus ook boven de Drie Formulieren van Enigheid. Maar dat sluit niet uit dat ook de belijdenisgeschriften gezag hebben. Ze hebben een afgeleid gezag. Dat wil zeggen: hun gezag is afgeleid uit het Woord Gods. Zij hebben gezag omdat zij naar Gods Woord zijn. Zij hebben bovendien ook kerkelijk gezag. Zij zijn geaccepteerd; niet alleen door mij, of door een ander, maar door de kerk. Door die kerk die de belofte heeft van de Geest der waarheid, mits zij in gehoorzaamheid aan het Woord van God spreekt en handelt. En die kerk is méér dan ik. Ik ben maar een klein lid van die kerk.

(...) Laten we met name de jongeren onder ogen brengen dat de kerk met haar katholieke belijden veel meer te bieden heeft dan een of andere evangelische vrije groep. Groepen zijn sektarisch, ze hebben een stuk van de waarheid. De belijdenis van de christelijke kerk is katholiek, alomvattend, en daarom rijk. Het is gewoon niet waar dat het Evangelie buiten de kerken rijker en voller verkondigd wordt dan in de kerken. Zeker, dat kan zich weleens voordoen, maar het is geen regel, en bovendien: dan ligt de oorzaak niet bij onze belijdenissen, maar veeleer bij het negeren van deze belijdenissen of bij een misverstaan van de belijdenissen, een gebrek aan inzicht. Waar in de kerk ambtsdragers en gemeenteleden zich houden aan onze belijdenissen en leven uit de religie van de belijdenis, daar is het Evangelie in al zijn breedte, diepte en volheid. We hebben met dit alles het getij niet mee. De

golven van individualisme en subjectivisme slaan hoog over ons heen. Het zijn de kwalen van onze tijd. Een gevolg daarvan is geestelijke verarming. Laten we getrouw zijn. Gods Woord gaat boven alles.

(Dienaar van het Evangelie: Verzameld werk van drs. Klaas Exalto, 256; 260)

## **Uit de kerkenraad**

### **Van de diaconie Collecten**

Op zondag 30 juni hopen we als diaconie te collecteren voor Diaconaal Platform Ede (DPE). Het doel van het DPE is enerzijds het versterken van de diaconale taak van de afzonderlijke kerken, en anderzijds het coördineren van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van de lokale samenleving.

De opbrengst van de diaconiecollecte op zondag 7 juli is bestemd voor het project Deelgenoten van de GZB. Daarmee ondersteunen we Jan en Wilma van Doleweerd. Jan draagt bij aan de vorming en toerusting van predikanten in samenwerking met het Bijbelseminarie in Medellín (FUSBC) en de Presbyteriaanse Kerk (IPCSR). Wilma draagt bij aan de pastorale en sociale steun aan studenten op de campus van het seminarie. Daarnaast doet zij mee met de door de Presbyteriaanse Kerk opgezette diaconale of sociale programma's.

### **Diaconaal meldpunt**

Kent of bent u iemand die praktische, financiële of sociale hulp nodig heeft? Voelt u zich dan geroepen om dit aan te geven bij een van de diakenen. Dat is een moeilijke en spannende stap en daarom hebben wij ook een knop 'diaconaal meldpunt' op de website van Hervormd Wekerom. Hier bieden wij de mogelijkheid om open of anoniem een hulpvraag te stellen voor uzelf of voor anderen, voor praktische, financiële of sociale hulp. Daarnaast kunt u voor pastorale zorg en vragen bij dit meldpunt terecht en uiteraard ook bij uw wijkouderling.

### **Gift**

Via ouderling Blotenburg € 50 ontvangen voor de Voedselbank Ede.

### **Van de kerkrentmeesters Verantwoording collecten**

5 mei

Kerk € 547,94

Onderhoud € 507,12

9 mei

Kerk € 225,33

Onderhoud € 207,95

12 mei

Kerk € 500,48

Pastoraat € 502,84

16 mei

Huwelijk Blankespoor-Mans € 451,67

17 mei

Huwelijk Versteeg-Ploeg € 103,75

19/20 mei

Kerk € 697,38

Renovatie pastorie € 752,65

26 mei

Kerk € 492,12

Kerkradio € 487,69

Gemeente, hartelijk dank voor uw gaven!

## **Jeugdraad**

## **Zomerkamp**

Nog zo'n twee weken en dan hopen we samen met de jeugd op kamp te gaan naar kampeerboerderij 't Boerenerf in Woudenberg. Er hebben zich dit jaar 50 deelnemers aangemeld voor het zomerkamp. Op zaterdag 13 juli is om 14.00 uur de opening van de kampweek in de kerk. Iedereen is van harte welkom bij de opening om ons daarna uit te zwaaien.

Ook zal in dit kamp Gods Woord niet ontbreken. Het thema is: 'Vertrouw je op wat je ziet?!' Het is niet altijd zo dat wat je denkt te zien, ook echt klopt. Of dat als je iets niet ziet, het er ook niet is! Zo is het ook met God. Je ziet Hem niet, maar Hij is er wel. Waar je ook bent, Hij is zelfs heel dichtbij! En ook al denk jij misschien dat je alleen bent, Hij zegt: 'Ik ben bij je.' Tijdens het zomerkamp gaan we hier meer over leren. Wie je ook bent, waar je ook bent, hoe je leven er ook uitziet: God is dicht bij jou. Iedere dag gaat Hij met ons mee. En of het nu leuk is of niet, of het tegenzit of niet, of de zon schijnt of dat het regent, Hij is erbij!

Bidt u met ons mee om het licht van de Heilige Geest bij de uitleg van de diverse Bijbelgedeelten?

Op dinsdag 16 juli is iedereen die belangstelling heeft tussen 19.00-20.30 uur van harte welkom.

Het adres is: Camping en Kampeerboerderij 't Boerenerf

De Heygraeff 15

3931 MK Woudenberg

Zaterdag 20 juli hopen we rond 10:00 uur weer in Wekerom te zijn.

U kunt ons volgen: Wilt u een e-mail ontvangen zodra er een nieuw bericht is geplaatst? Meld u hier dan voor aan via de website: [www.zomerkamp.hervormdwekerom.nl](http://www.zomerkamp.hervormdwekerom.nl).

De voorbereidingen zijn bijna klaar, de weekplanning is gemaakt. We kijken ernaar uit.

Alice Breen, Alwin van den Top, Arjan Morren, Caroline Blotenburg, Dan van den Berg, Daniëlle van Heerikhuize, Elma Verhoeve, Enrico Klok, Fleur van den Brink, Gerianne van Luttikhuisen, Lennard Verhoeve, Rosalie van Duinen, Wilco van Leijenhorst, William Veldhuizen en Wouter van Luttikhuisen.

## **Bedankt**

Graag willen wij na de Heere iedereen bedanken voor alle steun, gebed en meeleven in het afgelopen jaar. Voor alle bezoek, telefoontjes/appjes, bloemen, brievenbuscadeautjes en de vele kaarten ook i.v.m. ons 40-jarig huwelijk. Het heeft ons heel erg goed gedaan. Gerry en Wout Top

## **Kopij inleveren**

Kopij voor de volgende Kerkklanken graag voor zaterdag 6 juli a.s. voor 12.00 uur bij [kerklanken@hervormdwekerom.nl](mailto:kerklanken@hervormdwekerom.nl). Bij voorbaat dank.

**Voor alle bovenstaande activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven!**