

Las Buenas Noticias

Zending in Colombia



Inhoud

Colombia: een land vol
schoonheid -1

Het seminarie FUSBC -2

El buen samaritano-2

De presbyteriaanse kerk -2

Gebed -3

Colombia Whatsapp -3

Hoe word ik
zendingsmaatje? -3

Opgemerkt in Colombia -3

Visa perikelen -4

De thuisfrontcommissie -4

Colofon -4

Colombia, een land vol schoonheid

Stap voor stap leren we het land kennen waarin we vanaf januari wonen. Eerst de grote stad Medellín, daarna de dorpen er omheen en vervolgens de andere gebieden waarin de presbyteriaanse kerk aanwezig is.

In mei brachten we een bezoek aan het Caribische gedeelte aan de kust om kennis te maken met de classis op een retraite van predikanten. Vervolgens verbleven we enkele dagen in het historische 'Santa Marta', nu een prachtige badplaats. Vroeger ook een haven waar veel bewoners van Afrika onvrijwillig naartoe werden gebracht. We werden door de kleurrijke zendingsgemeente open ontvangen en voelden ons er thuis. We werden gelijk 'aan het werk gezet' en dat leverde een geestrijke ontmoeting op. De ene Geest die alle talen spreekt, legde verbinding, in een preek over de opgestane Jezus aan de Zee van Tiberias.

Ook reisden we kortgeleden de bergen af naar de kust voor een tweedaags seminar over Getuigen-zijn. Rustig slingerde de grote autobus vanaf de hoogte van Medellín naar Carepa en weer terug. Indrukwekkende panorama's trokken aan onze ogen voorbij en we dachten aan de regels in Ps. 24: Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen!

Op een vrije dag trokken we de stad uit naar een van de mooiste dorpen van de wereld: Guatapé. Hierboven een afbeelding genomen van een rots in het stadje. Als je dat ziet, begrijp je dat allerlei romantische liederen over het schone Colombia hier de ronde doen. 'Colombia, mijn hart, ik geef je al mijn liefde!'

Het Seminarie FUSBC

Acht van de negen studenten hebben in de masteropleiding het vak interculturele en interdisciplinaire hermeneutiek met een mooi cijfer afgesloten. Het was een lang en pittig vak waarin ze hun hermeneutische vaardigheden moesten laten zien in een te houden preek over een actueel thema, met in de voetnoten hun verantwoording van de uitleg en toepassing. De thema's: (1) Politiek in de kerk, (2) Voor César of voor God: geven in de kerk, (3) De keus van Judas: zelfdoding, (4) Geestelijk welzijn in het licht van de Bijbel, (5) De christelijke familie,



(6) Tussen trots en ootmoed, (7) De moeite van het vergeven, (8) Vrede met God en de wereld. Het is een mooie tijd geweest. De preken en hun reflecties gaven inzicht in hun manier van werken en Bijbeluitleg en gaven veel kansen om daarover in gesprek te zijn.

'Door te vergeven doe ik afstand van mijn eigen recht om wraak te nemen en laat ik alle problemen in Gods handen, zodat Hij ze kan oplossen'.

Citaat uit preek van Ds. Jair Grisales

El buen samaritano

Ruim 30 jaar geleden klopten 2 mensen bij de staats-ziekenhuizen in Medellín aan met de vraag of zij vrijwillige pastorale zorg mochten bieden aan de patiënten. Regelmatig ging de deur voor hen dicht. Maar de tijd is veranderd. Nu kloppen ziekenhuizen bij de organisatie aan en vragen of ze nog een vrijwilliger voor hen hebben.

El Buen Samaritano is uitgegroeid tot een organisatie die hulp biedt aan zwangere vrouwen, ouderen, in achterstandswijken en onder de meest kwetsbaren van de samenleving. Elke vrijwilliger kiest waar hij of zij dienstbaar wil zijn en wordt daarvoor geschoold. Het mooie van de organisatie is dat de overheid haar erkend en zo mogelijk met hen samenwerkt. Zo is er onlangs een gezondheidsproject gestart waarbij El Buen Samaritano het pastorale gedeelte voor haar rekening neemt.

Bij deze organisatie heb ik (Wilma) mij aangemeld, om zo medische kennis en pastoraat met elkaar te verbinden.



De presbyteriaanse kerk

'Getuigen-zijn', dat was het thema dat centraal stond in het seminar wat we mochten geven aan de gemeente van Carepa en de evangelisatiegemeenten die daaromheen liggen. Met vijfenveertig mannen, vrouwen en een paar jongeren hadden we een intensief, maar heel verrijkend weekend. We zochten naar voorbeelden over getuigen in de Bijbel, inventariseerden de problemen die mensen hadden bij het getuigen zijn. Mensen spraken in groepjes over uit-de-praktijk-gegrepen casussen en dachten persoonlijk na over hoe ze na deze dagen terug wilden gaan naar hun familie en gemeenschap. Er werd gezongen, gelezen, gehuild en gedankt. Gods Geest vervulde harten van mensen met (opnieuw) een verlangen om Hem te belijden. Dankbaar stapten we op maandag in de bus voor een 7 uur durende rit door de bergen, terug naar huis.



Colombia Whatsapp

Wil je meer weten en van dichterbij meeleven, schrijf je dan met behulp van de QR-code in op onze nieuwsapp *Zending in Colombia* of stuur een mail naar jdolewee@gmail.com. Je ontvangt dan wekelijks een 'plaatje met een praatje'.



Hoe word ik zendingsmaatje?

De Hervormde Gemeente te Langbroek (PKN) is onze geestelijke thuisbasis. In vertrouwen heeft zij haar steun uitgesproken om samen met de GZB deze uitzending mogelijk te maken. Wil je onze missie steunen, geef dan een gift of word ons zendingsmaatje via [deze link](#).



Opgemerkt in Colombia

De weg omhoog, naar meer stabiliteit en rust en vrede is tot stilstand gekomen. De daling lijkt ingezet. Het aantal gewapende groepen neemt toe. Dit is ook doorgedrongen tot het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is meer 'rood' te vinden op de kaart van Colombia. Ook onze partners weten het. Reizen naar de afgelegen gemeenten gaat met voorzorg en begeleiding gepaard. We hebben veel bewondering voor de christenen die leven tussen de 'gewapende jongens' en vrijwel wekelijks met hen te maken hebben. Ze weten de kalmte te bewaren en proberen voor alle medeburgers een kaars op een kandelaar te zijn. We vragen gebed voor hen, om wijsheid, onpartijdigheid en vooral om de gave om een voorbeeld te zijn van hun Meester.

Gebed

Voorbede voor:

Start van het tweede semester op het seminarie

De cursussen over Getuigenzijn in de lokale gemeenten

Visumprocedure en overkomst persoonlijke bezittingen

Dat de studenten die afstuderen een plek in de kerk of samenleving vinden om te dienen met hun gaven

Wijsheid voor de christenen hier, in moeilijke omstandigheden

Dankzegging voor:

Familie, TFC en gemeente van Langbroek die veel voor ons betekenen

Negen gemeenten die betrokken zijn bij onze uitzending

De vele contacten die we in de afgelopen tijd kregen

Het Bijbelinstituut dat dit jaar 80 jaar bestaat.

Visa perikelen

Dat het verhuizen naar Colombia de nodige papierwinkel met zich meebrengt, wisten we wel. Maar tot nu zijn onze verwachtingen overtroffen. Na een heen en weer geschuif van documenten kwam half mei het verlossende woord: 'Meneer u heeft een werkvisum, voorlopig voor twee jaar maar met de optie voor vijf jaar'. Maar nu 'mevrouw' nog. 'Zou u willen bewijzen dat u met meneer getrouwd bent?' De gemeente Dordrecht kon het bewijzen, maar daar begrepen ze het niet. Een uittreksel zou voldoende moeten zijn, ten-minste als je daar de goede geboortedatum in vermeldt... 'Dit is het niet', zei de Colombiaanse overheid. Wij moeten een **bewijs** hebben'. De originele huwelijks-akte dan, gelegaliseerd en be-edigd vertaald. Zou het nu in orde zijn? Helaas. Het over-verhitte digitale loket zei: 'U hebt niet betaald, mevrouw, uw tijd is verstreken en uw nieuwste document is niet bijgevoegd. Wilt u overnieuw beginnen? Gelukkig stond men open voor onze klacht en kregen we het visum alsnog.



Het thuisfront



Een paar maanden geleden zat ik samen met Beatriz, echtgenote van een van de predikanten om de tafel voor een interview. Twee uur lang sprak ze over haar indrukwekkende leven, de hoogte -en dieptepunten, haar geloof en haar liefde voor God.

Beatriz is een van de portretten in dit vakantiebijbelboekje.

Het boekje kun je downloaden of gratis aanvragen op:

www.gzb.nl/vakantiebijbelboekje

Van de Thuis Front Commissie

We zijn dankbaar voor de warmte en betrokkenheid die Jan en Wilma vanaf de uitzending tot nu toe hebben ondervonden. Velen van u zijn al zendingsmaatje of leven via de Colombia app met hen mee. Hartelijk dank daarvoor. De verkoop van Colombiaanse koffie hebben we verder opgepakt omdat we veel enthousiaste reactie ontvingen na de verkoop in december. De eerste bestelronde zit er inmiddels op. Scan de QR code voor meer info en het bestelformulier.

Colofon

Jan en Wilma zijn vanuit de Hervormde gemeente te Langbroek uitgezonden naar Colombia. Jan werkt als theoloog aan het Bijbelseminarie in Medellín (FUSBC) en als zendingspredikant in de Presbyteriaanse Kerk (IPCSR). Op deze manier draagt hij bij aan de vorming en opleiding van een nieuwe generatie theologen en voorgangers en is betrokken bij projecten van kerkplanting in Colombia. Wilma biedt pastorale en sociale ondersteuning aan studenten en is betrokken bij diaconale en sociale programma's in de samenleving en in de kerk. Deelgenoot in deze uitzending zijn de Hervormde gemeenten van Hellouw, Hollandscheveld (Rehoboth), Wekerom, Vinkeveen, Kampen, Putten, Kootwijkerbroek, Werkhoven, Overlangbroek en Wijk bij Duurstede.

Website: www.gzb.nl/janenwilma
Facebook: [wilma_van_doleweerd](https://www.facebook.com/wilma_van_doleweerd)
Instagram: [wilma.van.doleweerd](https://www.instagram.com/wilma.van.doleweerd)
LinkedIn: [linkedin.com/in/jhvdoleweerd](https://www.linkedin.com/in/jhvdoleweerd)
Twitter/X: [@jhvdoleweerd](https://twitter.com/jhvdoleweerd)
Email Jan: jvdoleweerd@gzb.nl
Email Wilma: wvdoleweerd@gzb.nl

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl
www.gzb.nl

U kunt uw gift overmaken naar IBAN
NL91INGB0690762445 o.v.v. TFC Jan en
Wilma van Doleweerd